

Στον Τούρκο λογια δεν λαλούν  
στον Τούρκο πρέπει μόνο μπάλα,

Στέλιος Κωστή Σπυριδάκης  
Παλαιοκάπα 59μ  
71 305 Ηράκλειο Κρήτης  
τηλ. (081) 252603  
18.7.95

Αφήνω τον κάθε ένα αναγνώστη να βγάλει μόνος του τα συμπεράσματά του. Από πλευράς μου ομολογώ πως νιώθω ενοχές για την στάση που αντιμετώπισα το θέμα, μέσα από τις ευαισθησίες δηλαδή που με διακατέχουν, εκφράζοντας και κάποια αδυναμία να αντισταθώ στον εχθρό,

και συνάμα ευχαριστώ τον φίλο Στέλιο που μου θύμισε τα λόγια του Κάλβου πως «θέλει αρετήν και τόλμην η ελευθερία»....

Άγνωστε φίλε κε Στέλιο, υποκλίνομαι στο μεγαλείο της ψυχής σου. Στο πρόσωπό σου βρίσκω τον αδελφό Έλληνα Κρητικό που ξέρεν ν αγωνίζεται και να πεθαίνει για την ελευθερία.

Πόσοι όμως από μας θα απαντούσαν όπως το Σουλιωτόπουλο όταν το ρώτησαν τί θέλει για δώρο και για απάντηση θα έδιναν το ιστορικό: «Βόλια, μπαρούτι θέλω, να!»

## ΣΤΟ ΒΑΡΩΣΙ

Πολλά εν που πεθύμησα να πάω στο Βαρώσι  
γιατί έζησα χρόνια πολλά μέσα σε τούντην πόλη  
πίκρες χαρές αφήσαμε, την αγαπούμε όλοι.  
Βαρώσι κι αν σου κάψανε την ξακουστή τη γη σου  
δεν μπόρεσαν να κάψουνε όμως και την ψυχή σου.  
Είναι οι ρίζες της βαθειά της τόσης ομορφιάς σου  
όπου την εμψυχώνουνε εγγόνια και παιδιά σου  
Τώρα συρματοπλέγματα σου ζώνουνε το γύρο σου  
και σου ματώνουν με πληγές τον άτρωτο κορμό σου.  
Εύχομαι και προσεύχομαι να σε ελευθερώσουν  
Η Παναγιά μας κι ο Χριστός δύναμι να σου δώσουν.  
Να γίνει η Ανάστασις όπως και του Χριστού μας  
Την Κύπρο μας την όμορφη πάλι να τη χαρούμε.

**Ελένη Μ. Αναστασίου**