

## Το Ορθόδοξο Πατριαρχικό Σεμινάριο «Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Μακάριος ο Γ΄»

Στην καρδιά της Αφρικανικής Ηπείρου ένα πνευματικό φυτώριο αναπτύσσεται προσφέροντας την ταπεινή του διακονία στους μέλλοντες νέους σκαπανείς της Ορθοδοξίας. Είναι αυτοί που κουρασμένοι στρατοκόποι πεινασμένοι και διψασμένοι τρέχουν στις πηγές των πνευματικών υδάτων για να σηκώσουν το βαρύ φορτίο της ιστορίας της Αγάπης και της Λυτρώσεως. Γιατί μέσα στο περιβάλλο που ζουν ετοιμάζονται να αναλάβουν και να γίνουν εντολοδόχοι μιας μεγάλης και θείας αποστολής για να εκπληρώσουν τους λόγους Εκείνου που πάνω στον Σταυρό έχυσε το αίμα Του για την σωτηρία του ανθρωπίνου γένους, «Εδόθη μοι πάσα εξουσία εν ουρανῶ και επί γης. Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αυτούς τηρείν πάντα όσα ενετειλάμην υμίν».

Το νόημα λοιπόν της παρουσίας αυτού του πνευματικού φυτωρίου δεν είναι τυχαίο ούτε και απλό. Είναι η ίδια η παρουσία, η ζωή και το έργο της Εκκλησίας μας. Εδώ ανάβει ένα καντήλι και ακούεται καθημερινά μια καμπάνα που καλεί ουσιαστικά τους ανθρώπους για μια πορεία ευαγγελική, σωτήρια. Μπορεί το μικρό αυτό καντήλι που ανάβει αθόρυβα, απλά, σιγά και αδύνατο μια μέρα να γίνει φάρος και αστέρας πολύφωτος που θα σκορπίσει το δυνατό και φωτεινό του σήμα σ' όλα τα πλάτη και βάθη της Αφρικανικής Ηπείρου. Αυτή η καμπάνα που σημαίνει περίεργα και καλεί τώρα τους λίγους τους ενοίκους αυτού του χώρου σε λίγο θα προσκαλεί ολόκληρο στράτευμα πνευματικό για την αφύπνιση και εγρήγορ-

**Επισκόπου Ριρούτας  
Μακαρίου Τηλλυριδη**

ση προς καθολικό εκχριστιανισμό της Αφρικής.

Εδώ στην Αφρική η ύπαρξη και λειτουργία της Πατριαρχικής Σχολής που φέρει το όνομα του θεμελιωτή, ιδρυτή και προστάτη της αποτελεί ένα πολύτιμο πνευματικό διαμάντι για τη ζωή και τη συνεχή δράση της Αφρικανικής Ορθοδοξίας. Όπως ο ίδιος, ο Αείμνηστος Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Μακάριος τόνισε τη μέρα που κατέθεσε τον θεμέλιο λίθο της Σχολής... το Θεολογικό τούτο Σεμινάριο, θα βοηθήσει τους Αφρικανούς αδελφούς μας εις την οδόν του Θεού και εις την αναζήτησιν της χριστιανικής αρετής και αγάπης. Με τας ευλογίας του Παντοδύναμου Θεού ιδρύομεν κέντρον, από το οποίον οι ιεραπόστολοι του Χριστού θα διαδώσουν τον λόγον του Κυρίου εις την περιοχίν αυτήν του κόσμου και θα ενσταλάξουν την παρήγορον χαράν του Ευαγγελίου εις τας καρδιάς των προσφιλών Αφρικανών αδελφών μας... «Πόσο αληθινά και προφητικά είναι τα λόγια αυτά που πραγματοποιούν στο ακέραιο την αποστολή της Πατριαρχικής μας Σχολής.

Έτσι το κέντρο αυτό της Πνευματικής ανασυγκρότησης και αφύπνισης των Αφρικανικών φυλών επιτελεί ένα έργο κολλοσιαίο και πρωτοποριακό. Οι μαθητές οικότροφοι ακολουθούν ένα πρόγραμμα όχι μόνο ακαδημαϊκής κατάρτισης αλλά περισσότερο λειτουργικής γιατί τελούνται καθημερινά ο όρθος, ο εσπερινός, το απόδει-