

**Εκδηλώσεις Κυθρεωτών για πεσόντες και αγνοούμενους
Ομιλία του Υπουργού Εσωτερικών στο μνημόσυνο των πεσόντων
της περιοχής Κυθρέας κατά την τουρκική εισβολή στην εκκλησία
Αποστόλου Ανδρέα στο Πλατύ Αγλαντζιάς 22 Σεπτεμβρίου 1996**

Μνημόσυνο των πεσόντων της περιοχής Κυθρέας κατά την τουρκική εισβολή, και δέηση για ανεύρεση των αγνοουμένων της κατεχόμενης κωμόπολης, τελέστηκαν χθες στην εκκλησία του Αποστόλου Ανδρέα στο Πλατύ Αγλαντζιάς. Σε ομιλία του, ο Υπουργός Εσωτερικών Ντίνος Μιχαηλίδης αναφέρθηκε στο βαρύ τίμημα που πλήρωσε η περιοχή της Κυθρέας, στους 120 νεκρούς και στους 180 αγνοούμενους και τόνισε ότι «η μνήμη κεντρίζει σήμερα τη συνείδηση».

Ο κ. Μιχαηλίδης ανέφερε ότι, παρά το ότι εμείς νοιαζόμαστε και θέλουμε λύση του Κυπριακού το συντομότερο, «δεν υπάρχει, όμως, τίποτα το ορατό και συγκεκριμένο που να πείθει ότι η τουρκική πλευρά μετέβαλε τη μέχρι τώρα αδιάλλακτη και αρνητική θέση της». Πρόσθεσε δε, ότι χωρίς μια τέτοια ριζική μεταβολή δεν πρόκειται να ανοίξει ο δρόμος για λύση του Κυπριακού. Ο Υπουργός Εσωτερικών επανέλαβε ότι δεν πρόκειται να προσυπογράψουμε λύση «νόθα και ετοιμόρροπη», που θα δικαιώνει τον αδικούντα και θα αδικεί τον αδικημένο.

Τόνισε ότι με πίστη και συνέπεια, με υπευθυνότητα και αγωνιστικό σθένος και τη συμπαράσταση της Ελλάδας και ολόκληρου του Ελληνισμού θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας.

Τελώντας και φέτος το μνημόσυνο των πεσόντων της περιοχής Κυθρέας,

επαναφέρουμε στη μνήμη τις μαύρες μέρες του διδύμου εγκλήματος κατά της Κύπρου, του προδοτικού πραξικοπήματος και της βάρβαρης τουρκικής εισβολής. Και συνειδητοποιούμε το βαρύτατο τίμημα που πλήρωσε και εξακολουθεί να πληρώνει η Κύπρος και ο Κυπριακός Ελληνισμός, που για είκοσι τρία τώρα χρόνια βιώνει μια χωρίς προηγούμενο τραγωδία, με άγνωστο ακόμη τον επίλογό της.

Τιμώντας σήμερα τη μνήμη των θυμάτων της περιοχής Κυθρέας, των 120 νεκρών από το Νέο Χωριό, το Παλαίκυθρο, τη Βώνη, το Τραχώνι, το Έξω Μετόχι, τη Μια Μηλιά, αναλογιζόμαστε τις τραγικές συνέπειες του τουρκικού εγκλήματος που ταλανίζουν ακόμα τον πολύπαθο και πικραμένο λαό μας: το βίαιο ξερίζωμα χιλιάδων συμπατριωτών μας, το ξεκλήρισμα ολόκληρων οικογενειών, την λεηλασία σπιτιών, και το βανδαλισμό περιουσιών, την κατασπίλωση της τιμής και την καταρράκωση της εθνικής μας αξιοπρέπειας. Ξαναζούμε τις τραγικές στιγμές της αιχμαλωσίας και του εγκλωβισμού χιλιάδων αδελφών μας και θρηνούμε τον αφανισμό και το θάνατο ανθρώπων δικών μας. Ανθρώπων που ζούσαν σεμνά και ειρηνικά, που εργάζονταν και δημιουργούσαν, προσβλέποντας σ' ένα καλύτερο μέλλον και κτίζοντας ένα καλύτερο κόσμο που να απολαμβάνει τα αγαθά της ελευθερίας, της προόδου και της ευημερίας.

Αυτούς τους νεκρούς τιμούμε και

μνημονεύουμε σήμερα κάτω από τους ιερούς θόλους της ναού του Αποστόλου Ανδρέα, εναποθέτοντας στο κενοτάφιο τους μυρσίνια πένθους και δάφνες θαυμασμού. Αποτίουμε τον οφειλόμενο φόρο τιμής σε ήρωες και μάρτυρες του λαού μας, που πότισαν με το άλικο αίμα τους το υπέροχο δένδρο της Κυπριακής ελευθερίας. Τιμούμε όσους έπεσαν ηρωικά μαχόμενοι ενάντια στον τουρκικό Αττίλα και όλους τους αδικοσκοτωμένους αδελφούς μας που υπήρξαν θύματα της ωμής βίας και της βαρβαρότητας, της μανίας και της θηριωδίας του Τούρκου εισβολέα και κατακτητή. Μνημονεύουμε, ακόμα, όσους πέθαναν στην προσφυγιά με ανεκπλήρωτο τον πόθο της επιστροφής στην πατρογονική γή.

Η μνήμη κεντρίζει σήμερα τη συνείδηση. Και η συνείδηση επαναστατεί, διαμαρτύρεται και αγανακτεί, σαν θυμάται τις άραχλες εκείνες μέρες του 74, τις μέρες που ο λυσσασμένος επιδρομέας ξέσπαγε κατά της Κύπρου και του λαού της, καίοντας, βεβηλώνοντας, δολοφονώντας βιάζοντας, ακρωτηριάζοντας, διαμελίζοντας τα χωριά και τις πόλεις μας και σκορπώντας παντού τον όλεθρο και την καταστροφή. Η ανάμνηση της θυσίας των νεκρών μας διαστέλλεται σήμερα σε υπόμνηση του εθνικού χρέους, τονώνει και αντρείωνει το φρόνημα και ατσαλώνει την απόφαση να ριζώσουμε στις επάλξεις του αγώνα, αλύγιστοι, ακλόνητοι, ανυποχώρητοι, αγονάτιστοι και αποφασισμένοι να διεκδικήσουμε μέχρι τέλους τα απaráγραπτα δίκαια και δικαιώματά μας.

Οι μορφές των ηρωικών νεκρών μας διακινούνται σήμερα μέσα μας και ανάμεσά μας σαν πρότυπα θάρρους και αυταπάρνη-

σης, σαν φωτεινά παραδείγματα αρετής και άδολου πατριωτισμού, σαν φορείς υψηλών ιδανικών και πανανθρώπινων αξιών. Οι αξέχαστοι νεκροί πέρασαν για πάντα στο χώρο της δόξας και της αθανασίας, για να μας δείχνουν το δρόμο της τιμής και να μας υποδεικνύουν το καθήκον προς την μικρή πικρή πατρίδα μας.

Θλιβερός απολογισμός της τουρκικής εισβολής στην περιοχή Κυθρέας. 120 οι νεκροί, 180 οι αγνοούμενοι, και χιλιάδες οι κάτοικοι της περιοχής που πήραν το δρόμο της σκληρής και απάνθρωπης προσφυγιάς, αφήνοντας πίσω σπίτια και περιουσίες, τις εκκλησίες και τους τάφους των προγόνων τους. Αν, όμως, ο Ασιάτης κατακτητής καταδυναστεύει τη σκλαβωμένη γη τους, ποτέ δεν θα μπορέσει να καθυποτάξει και να βεβηλώσει την αδούλωτη ψυχή τους. Η ψυχή παραμένει ελεύθερη, το φρόνημα ανυπότακτο, η απόφαση για αγώνα αμετάκλητη. Και ο πόθος της επιστροφής θερμαίνει της καρδιάς και δυναμώνει την πίστη στην τελική κατάρχηση του δικαίου.

Αυτός ο λαός, ο αδούλωτος Ελληνικός Κυπριακός Λαός, αντέχει μέσα στη φοβερή δοκιμασία του, αρνείται να υποκύψει και να παραδοθεί στον εισβολέα και κατακτητή, απορρίπτει εκβιασμούς και όρους απαράδεκτους και παλεύει, με πίστη και υψηλό φρόνημα, για την εθνική και φυσική επιβίωση του.

Καμιά δυσκολία και καμιά απειλή δεν θα μπορέσει ποτέ να κάμψει την αντίστασή μας και να μας εξωθήσει στην παραγραφή των δικαίων μας και στην υποθήκευση του μέλλοντός μας. Η άρνησή μας να υποκύψουμε στον Τουρκικό Αττίλα υπαγορεύει-

τα όχι μόνο από λόγους εθνικής τιμής και αξιοπρέπειας, αλλά και από την ιστορική επιταγή να παραμείνουμε ζωντανοί και όρθιοι σ' αυτή τη γη των προγόνων μας, σ' αυτή τη γη που οι μελλοντικές γενιές την θέλουν και την προσμένουν ακέραη και ελεύθερη.

Τίποτα και κανένας δεν μας σώζει αύριο, αν εμείς σήμερα πανικοβληθούμε και υψώσουμε ψηλά τα χέρια. Οι θέσεις και οι αποφάσεις μας σήμερα θα προσδιορίσουν τελεσίδικα τη μοίρα και το μέλλον μας. Είναι σήμερα η κρίσιμη ώρα που καλούμαστε να προδιαγράψουμε την τύχη και την πορεία αυτού του τόπου. Και σ' αυτή την κρίσιμη και αποφασιστική ώρα της εθνικής ζωής μας, απαιτείται υπευθυνότητα, ενότητα, σύνεση και υψηλό αγωνιστικό φρόνημα. Δεν έχουν μέλλον οι λαοί που δεν αντέχουν να αγωνίζονται. Δεν έχουν μέλλον οι λαοί που κουράζονται να διεκδικούν τα δίκαια και τα δικαιώματά τους.

Αλλ' ο λαός μας αντέχει και αγωνίζεται, γιατί ξέρει πολύ καλά πως αν αποτύχει στον αγώνα του σήμερα, δεν θάχει αύριο την ευκαιρία να επιτύχει. Και η σημαία του αγώνα μας για επιβίωση και δικαίωση δεν θα υποσταλεί ποτέ. Ανυποχώρητοι και απτόητοι θα συνεχίσουμε ν' αντιστεκόμαστε στα σχέδια του Τούρκου εισβολέα και με συνέπεια θα εργαζόμαστε για μια ειρηνική, λογική και βιώσιμη λύση στο εθνικό μας θέμα, μια λύση που θα διασφαλίζει την ενότητα, την ακεραιότητα και την ελευθερία της πατρίδας μας.

Πρώτοι εμείς νοιαζόμαστε και θέλουμε λύση του προβλήματός μας το συντομότερο δυνατό. Δεν υπάρχει, όμως, τίποτα το ορατό και συγκεκριμένο που να πείθει

ότι η Τουρκική πλευρά μετέβαλε τη μέχρι τώρα αδιάλλακτη και αρνητική θέση της. Χωρίς μια τέτοια ριζική μεταβολή δεν πρόκειται να ανοίξει ο δρόμος για λύση του Κυπριακού. Χωρίς καρπούς και αποτέλεσμα θα καταλήξει οποιαδήποτε προσπάθεια, αν δεν στοχεύει στον τερματισμό των Τουρκικών απειλών, των προκλήσεων και των παραλογισμών και στην επίδειξη διαλλακτικότητας και θετικής στάσης εκ μέρους της τουρκικής πλευράς.

Σήμερα είναι ακόμη μια ευκαιρία να επαναλάβουμε προς κάθε κατεύθυνση ότι δεν πρόκειται να προσυπογράψουμε λύση νόθα και ετοιμόρροπη, που θα δικαιώνει τον αδικούντα και θα αδικεί τον αδικημένο. Για τη δική μας πλευρά υπάρχουν περιθώρια υπομονής και αναμονής, δεν υπάρχουν όμως περιθώρια απαράδεκτων συμβιβασμών και ευτελών υποχωρήσεων. Ουδέποτε θα νομιμοποιήσουμε την αδικία σε βάρος μας και ποτέ δεν θα μονιμοποιήσουμε με την υπογραφή μας την παρουσία της Τουρκίας στην Κύπρο.

Με πίστη και συνέπεια, με υπευθυνότητα και αγωνιστικό σθένος, με τη συμπαράσταση της Ελλάδας και ολόκληρου του Ελληνισμού θα κρατήσουμε ψηλά τη σημαία της αντίστασής μας. Δεν θα λιποψυχήσουμε ούτε θα κουραστούμε στον αγώνα για τη ζωή και το καλύτερο μέλλον του λαού και του τόπου μας. Η μνήμη και το πνεύμα της θυσίας των πεσόντων της περριοχής Κυθρέας, η μνήμη και το πνεύμα της θυσίας όλων των ηρώων και μαρτύρων της ιστορίας μας θα μας κρατούν άγρυπνους στις επάλξεις του αγώνα και θα μας εμπνέουν στη μεγάλη πορεία για τη δικαίωση και την ελευθερία της πατρίδας μας.