

Ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου καταδικάζει τις δηλώσεις Ντενκτάς για τους Αγνοουμένους

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησε προχθές ψήφισμα με το οποίο καταδικάζει το περιεχόμενο των πρόσφατων δηλώσεων του Ραούφ Ντενκτάς σχετικά με τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν σε βάρος των 1619 αγνοουμένων της κυπριακής τραγωδίας και «ζητεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση να πράξει ό,τι είναι δυνατό» προκειμένου να διαλευκανθεί η τύχη τους.

Στο ψήφισμα το Ευρωκοινοβούλιο ζητεί από την Τουρκία - η οποία φέρει την ευθύνη για την τύχη των Αγνοουμένων»- «να συνεργαστεί με ειλικρίνεια και καλή πίστη» παρέχοντας όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για τον καθένα από αυτούς στην Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για τους Αγνοουμένους.

Παράλληλα το Ευρωκοινοβούλιο καταδίκασε την άρνηση του καθεστώτος κατοχής να επιτρέψει σε αντιπροσωπεία ευρωβουλευτών την πρόσβαση στον ελληνοκυπριακό θύλακα της Καραπασίας-πράξη που χαρακτηρίζεται ως «προσβολή» για το ίδιο το Ευρωκοινοβούλιο-και ζήτησε από την Τουρκία «να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα» ώστε η επίσκεψη αυτή να πραγματοποιηθεί.

Επιπλέον, το Ευρωκοινοβούλιο ζητεί από την τουρκική πλευρά να σταματήσει την καταστροφή της πολιτιστικής κληρονομιάς του κατεχόμενου τμήματος της Κύπρου και να επιτρέψει στην Κυπριακή Αρ-

χαιολογική Υπηρεσία και σε ξένες αποστολές να επισκεφθούν τους αρχαιολογικούς χώρους και τις εκκλησίες στα κατεχόμενα.

Τέλος, το Ευρωκοινοβούλιο «χαιρετίζει» την πρόταση της κυπριακής κυβέρνησης για την αποστρατικοποίηση της νήσου και ζητεί την απόσυρση των τουρκικών δυνάμεων κατοχής και την ανάληψη από το Συμβούλιο Υπουργών της Ε.Ε. μιας κοινής δράσης για την επίλυση του Κυπριακού.

Το ψήφισμα, που ελλείψει απαρτίας δεν είχε τεθεί σε ψηφοφορία στην προηγούμενη ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο (16 Μαρτίου), πέρασε άνετα σήμερα με ανάταση των χειρών, αφού καμία πολιτική ομάδα δεν ζήτησε ονομαστική ψηφοφορία. Η αρχική πρόταση ψηφίσματος των σοσιαλιστών ευρωβουλευτών, Μέλτιλντ Ρότε (που είναι και πρόεδρος της Μεικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ε.Ε.-Κύπρου) και Γιάννου Κρανιδιώτη υποστηρίχθηκε τελικά από τις πολιτικές ομάδες του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, της Ένωσης για την Ευρώπη, του Κόμματος των Φιλελευθέρων και της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς, ενώ καταψηφίστηκε πρόταση τροπολογίας των «Πρασίνων» η οποία έκανε λόγο για συμμετοχή και των δύο ομάδων του πληθυσμού» στις διαπραγματεύσεις ένταξης της Κύπρου στην Ε.Ε.

Πρέπει ν' αξιοποιήσουμε τώρα το ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου

Ψήφισμα - καταπέλτης μπορεί να χαρακτηριστεί το κείμενο που ενέκρινε προχθές η ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου για την Κύπρο. Πρόκειται για ψήφισμα που πολύ σωστά χαρακτήρισε ο

Ρωμανός

Γιάννος Κρανιδιώτης σαν ένα από τα πιο ισχυρά ψηφίσματα που εγκρίθηκαν ποτέ υπέρ της Κύπρου από διεθνή οργανισμό.

Το πιο σημαντικό μέρος του κειμένου είναι ασφαλώς η καταδίκη του σχιζοφρενούς των κατεχομένων, για τα όσα εξέμεσε μέσα από το τηλεοπτικό γυαλί για τους αγνοουμένους της κυπριακής τραγωδίας. Που αν μπορούσε να προβλέψει τα όσα θα επακολουθούσαν, θα προτιμούσε χίλιες φορές να'χε καταπιεί τη βρώμικη γλώσσα του.

Ήδη, στην Ελλάδα έχει συσταθεί ένα Παγκόσμιο Δίκτυο Συντονισμού, υπό τον καθηγητή Νεοκλή Σαρρή, που στοχεύει ακριβώς στην υλοποίηση των επισημάνσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Να καθήσει, δηλαδή, στο σκαμνί της πολιτισμένης Ευρώπης το ανθρωποειδές αυτό, ως εγκληματίας πολέμου, με προσφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο. Στο «Κοινό Ελλήνων» όπως ονομάστηκε η κίνηση αυτή, μετέχουν περισσότερες από 100 προσωπικότητες συγγραφείς, καθηγητές πανεπιστημίου, συνθέτες, δημοσιογράφοι αλλά και 60 συλλογικοί κοινωνικοί φορείς, συνδικαλιστικές παρατάξεις κλπ, κλπ. Και δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι μέρα με τη μέρα οι φάλαγγες της οργάνωσης αυτής θα πυκνώσουν, με τη συμμετοχή όλων εκείνων που αντιλαμβάνονται ότι έχει φτάσει πια το πλήρωμα του χρόνου για να τιμωρηθεί παραδειγματικά το κτήνος των κατεχομένων.

Ο κυπριακός Ελληνισμός έχει πάρει όλα αυτά τα χρόνια πολλές «επιταγές χωρίς αντίκρισμα», όπως έμαθε να αποκαλεί τα διάφορα ψηφίσματα διεθνών οργανισμών υπέρ των δικαίων και των δικαιωμάτων του.. Για την ακρίβεια, διαθέτει ένα πιο χλευαστικό χαρακτηρισμό για τη χρησιμότητα τέτοιων χαρτιών!

Στην περίπτωση του ψηφίσματος του Ευρωκοινοβουλίου, όμως, έχουμε την γνώμη ότι υπάρχουν δύο ουσιώδεις διαφορές, που το καθιστούν ένα κείμενο που δε θα καταταγεί στη σωρό των άλλων, και ιδιαίτερα εκείνων του ΟΗΕ.

Πρώτον, τα ψηφίσματα του Διεθνούς Οργανισμού αποτελούσαν και εξακολουθούν να αποτελούν ένα ευχολόγιο, που παραμένει στα αρχεία του ΟΗΕ, υλοποίησή τους δε μπορεί να γίνει, γιατί δεν πιέζει κανέναν με φορτικότητα και προπαντός με αποτελεσματικότητα. Στην περίπτωση, όμως, του ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, υπάρχει η ισχυρή φωνή της Ελλάδας, της οποίας η επιμονή δε θα αφήσει το ψήφισμα να καταστεί ανενεργό.

Δεύτερο, το ίδιο το Ευρωκοινοβούλιο με τη μαχητικότητα και την εντιμότητα που το χαρακτηρίζουν, δεν πρόκειται να αφήσει το ψήφισμά του να περιπέσει σε χειμερία νάρκη. Αντίθετα, θα πιέζει συνεχώς, ώστε να πάρει σάρκα και οστά. Περί αυτού θα φροντίσουν οπωσδήποτε, πέραν από την φίλη μας αρχηγό της σοσιαλιστικής πλειοψηφίας κ. ΠολίνΓκρην και οι Έλληνες ευρωβουλευτές.

Αν, λοιπόν, μεθοδευτούν σωστά οι επόμενες κινήσεις των φίλων της Κύπρου στην ευρωπαϊκή Βουλή, θα πρέπει να ελπίζεται ότι θα υλοποιηθεί αυτό που επεσήμανε προχθές ο Γιάννος Κρανιδιώτης. Ότι, δηλαδή, το περιεχόμενο του ψηφίσματος μπορεί να αποτελέσει το σωστό πλαίσιο για ν' αναλάβει το Συμβούλιο Υπουργών της Ε.Ε. πρωτοβουλία που θα οδηγήσει, όχι μόνο στην επιτάχυνση της ενταξιακής πορείας, αλλά και στην επίλυση του Κυπριακού. Ίδωμεν...