

Στην Παγκύπρια Διδασκαλικήν Οργάνωση

Όλοι μας αγαπημένοι
 όλοι μας χειροπιαστά
 όλοι μας αδελφωμένοι
 Ας βαδίσουμε μπροστά!

Να σκορπίζουνε τα φώτα
 Στην παιδιάτικη ψυχή
 Και η Κύπρος να πρωτεύη
 Σε σοφία κι αρετή!

Με τη δάδα στη δεξιά μας
 Ας γινώμε οδηγοί
 Η πολύπαθή μας τάξη
 Φωτοδότρα ας γινή!

Ναι το μέλλον του Νησιού μας.
 Εις τα χέρια μας κρατάμε
 Και χωρίς να πολεμάμε νίκες
 Νίκες άπειρες Νικάμε!

Γιατί η κοινωνία όλη
 Σε μας στρέφει τη ματιά
 Και τους διδασκάλους θέλει
 Να βαδίζουμε μπροστά!

Με τη φλόγα στην ψυχή μας
 Μ' ένα πόθο μια κραδιά,
 Με την ΠΡΟΟΔΟ σημαία
 Ας βαδίσουμε μπροστά!

Εν Κυθρέα τη 23η Απριλίου, 1944,
 Σταύρος Κυπραγώρας, Διευθυντής
 Μεικτ. Σχολ. Κυθρέας.

Το Σχολικό μας Δάσος

Του σχολείου μας το'ολόμορφο
 Δάσος

Καταπράσινο τώρα προβάλλει
 Και τη γη μας στολίζει με κάλλη
 Και σκορπίζει παντού ευωδία!
 Καμαρώστε το δάσος μας όλοι
 Άνδρες, νέοι, γυναίκες παιδιά!

Καμαρώστε το δάσος μας όλοι
 Άνδρες, νέοι, γυναίκες παιδιά!

Του σχολείου τα παιδάκια με ζήλο
 Που'ναι ακούραστα όλα δουλεύουν

Και δενδράκια φυτεύουν
 Όλο γέλιο και όλο χαρά!

Καμαρώστε το δάσος μας όλοι
 Άνδρες, νέοι, γυναίκες παιδιά!

Οι πλαγιές, οι κοιλάδες κι οι λόφοι
 Με χιλιάδες δενδράκια γεμίσαν,
 Και τη γη σαν νυφούλα στολίσαν,
 Καταπράσινη τώρα στολή!
 Από δένδρο σε δένδρο κλωνάρι
 Τα πουλάκια με χάρη πετούνε
 Και κελάδημα θείο σκορπούνε

Αρμονία και χάρες παντού!

Το πολύτιμο πράγμα στον κόσμο
Την υγεία τα δένδρα σκορπίζουν
Τη δροσιά και τα φρούτα χαρίζουν
Τα κορμιά μας γεμίζουν ζωή!

Με το πράσινο χρώμα τα δένδρα,
Την ψυχήν ημερεύουν και θέλγουν,

Τη ζωή μας την κάνουν χρυσή!
ΑΓΑΠΑΤΕ ΤΑ ΔΕΝΔΡΑ, ΤΑ ΔΑΣΗ
ΦΙΛΟΙ ΤΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΓΕΝΗΤΕ ΚΑΙ
ΣΕΙΣ!

Εν Κυθρέα 15.12. 1943,
Σταύρος Κυπραγόρας
Διευθυντής Μεικτού Σχολείου Κυθρέ-
ας.

Εν Κυθρέα 21η Μαρτίου 1944

Υπογραφή ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΥΠΡΑΓΟΡΑΣ

Ο Σταύρος Κυπραγόρας ανάμεσα στις διάφορες ικανότητες είχε και την έμπνευση της στιχουργικής.

Κυθρέα τη 1η Οκτωβρίου 1945,

Εντιμον, Διευθυντή Παιδείας, Λευκωσίαν

Εντιμότητα, ο μετά βαθυτάτου σεβασμού υποσημειούμενος Σταύρος Κυπραγόρας Διτής Μεικτού Σχολείου Κυθρέας, λαμβάνω την τιμήν να γνωρίσω υμίν ότι εγενόμην κάτοχος της υπό ημερ. 1.10.1945 αποδείξεως του μισθού μου του μηνός Σεπτεμβρίου και με έκπληξίν μου παρετήρησα, Εντιμότητα, ότι δεν προσετέθη εφέτος η εξάλιρος αύξηση επ' αυτού.

Ομολογώ ότι εξεπλάγην, διότι ούτε η ελαχίστη προειδοποίησις μου εγένετο εκ μέρους του Υμετέρου Γραφείου ότι η εργασία μου δεν υπήρξε λίαν ικανοποιητική. Πράγμα όπερ δεν παραδέχομαι διότι επί 34 έτη τώρα υπηρετώ ευσυνειδήτως την Παιδείαν της Νήσου μας και νομίζω αν ήθελεν εξετασθή η σχολική μου εργασία κατά τα 10 ή 15 τελευταία έτη θα πείση υμάς περί της αληθείας των λεγομένων μου.

Από το σχολειον, το οποίο έχω την τιμήν να διευθύνω επί δεκαετίαν, απεφοίτησαν πλέον των 200 μαθητών. Εκ τούτων 157 ενεγράφησαν εις ανώτερα εκπαιδευτήρια, Αγγλικήν Σχολήν, Παγκύπριον Εμπορικόν Λύκειον Λάρνακος, Παγκύπριον Γυμνάσιον Λευκωσίας, πολλοί καθηγηταί των εν λόγω σχολείων μου εξέ-

φρασαν επαίνους και ευχαριστίες δια τους λαμπρούς μαθητάς μας και δια την εξαίρετον εργασίαν που επιτελείται στο ημέτερον σχολείον.

Υμείς ο ίδιος, Εντιμότητε, δις επεσκέφθητε το ημέτερον σχολείον κατά τα παρελθόντα έτη και παρακολουθήσατε όλα σχεδόν τα μαθήματα της τάξεώς μου, ως και την εξωσχολικήν μου δράσιν. Είχετε την ευγενή καλωσύνη να μου ειπήτε: “Κύριε Κυπραγόρα, σας συγχαίρω δια την λαμπράν εργάσιαν του Σχολείου σας, είθε όλοι οι διδάσκαλοι να ειργάζοντο μετά του ιδίου ζήλου”. Αυτά τα λόγια, Εντιμότητε, τα έχω βαθειά γραμμένα μέσα στην ψυχή μου, διότι είναι λόγια του Διευθυντού μου, και ομολογώ ότι ησθάνθην ικανοποίηση δια την αναγνώριση και εκτίμηση της εργασίας μου.

Ιδού λοιπόν, διατί Εντιμότητε, μου επροξένησε κατάπληξιν η αποκοπή της εξάλιρου αυξήσεως του μισθού μου.

Εκτός τούτου αν ο αντιπρόσωπός σας ήυρεν ότι η εργασία του Σχολείου μας υπήρξε κατά τι ελαττωματική ώφειλε να εξετάσει το αίτιον.

Κατά το παρελθόν έτος διδάσκαλος ενταύθα ήτο ο κ. Πέτρος Μαρουδιάς, όστις επι τρεις μήνας απουσιάζε του Σχολείου και ως ήτο επόμενα τα μαθήματα της τάξεως του άνκαι εγένοντο υπ’ άλλων διδασκάλων, δεν εγίνοντο κανονικά και η τάξις αυτή υστερούσε κατά τι. Ο διδάσκαλος ο αναλαμβάνων την διδασκαλίαν της τάξεως αυτής ώφειλε να διδάξη την ύλην του παρελθόντος έτους.

Επίσης κατά τον Μάρτιον του 1945 οι πλειστοι των μαθητών μας είχαν προσβληθή εναλλάξ από γρίππην και οι μαθηταί μας δεν παρακολουθούσαν κανονικά τα μαθήματα.

Όλαι όμως αι ελλείψεις αυταί δια της μεγάλης μας επιμονής, διότι εργαζόμεθα μετά την Λαμπράν δυο ώρας επι πλέον του συνήθους καθ’ εκάστην και με τον τρόπον τούτον εθεραπεύθησαν. Απόδειξις τούτου είναι, ότι είχομεν στείλει αρκετούς μαθητάς εις ανώτερα εκπαιδευτήρια και όλοι σχεδόν κατόπιν αυστηρών εξετάσεων επέτυχαν εγγραφήν.

Εκτός τούτου, Εντιμότητε, αν η εξέταση των μαθητών μου υπό του νεαρού οργανωτού διδασκάλων υπήρξεν ικανοποιητική και όχι λίαν ικανοποιητική, τούτο δεν σημαίνει αμέλειαν εκ μέρους μου και οι μεγαλύτεροι στρατηγοί έχασαν κάποτε την μάχην.

Εξ όλων τούτων κολακεύομαι να πιστεώω, ότι κατά λάθος δεν προσετέθη η αύξη-

ση επί του εντάλματος του μισθού μου και όχι η εργασία μου δεν είναι λίαν ικανοποιητική.

Ελπίζω, μάλλον είμαι βέβαιος θα εξετασθή το ζήτημα τούτο και θα μου αποδοθή δικαιοσύνη-διότι είναι κρίμα-πτωχοί οικογενειάρχαι τώρα εις το τέλος της διδασκαλικής μας σταδιοδρομίας να ποτιζώμεθα με πικρίαν.

Η Αγγλική δικαιοσύνη θριαμβεύει πάντοτε και ουδέποτε θα εκλείψει του κόσμου.

Μια κυπριακή παροιμία λέγει “Παρά να κόψης το ψωμί του άλλου καλύτερα να κόψης τα χρόνια του”.

Εχω την τιμήν να διατελώ
της Υμετέρας Εντιμότητος ευπειθής θεράπων.

Σταύρος Κυπραγώρας
Διευθυντής Μεικτού Σχολ. Κυθρέας

Γραφείον Παιδείας

8 Δεκεμβρίου 1945

Κύριον, Σταύρον Κυπραγώραν

Διευθυντή Μεικτ. Σχολ. Κυθρέας

Αναφερόμενος στην επιστολήν 1.10.1945, σας πληροφορώ ότι κατά την 1ην Σεπτεμβρίου 1945 ευρίσκεσθε εις τον ανώτατον βαθμόν ικανότητος των £150 και εφ’ όσον δεν έχετε βαθμολογηθή με τον βαθμόν “λίαν ικανός», κατά τα τρια τελευταία έτη δεν ήτο δυνατόν να σας επιτραπή να περάσετε τον βαθμόν τούτον. Οι βαθμοί σας κατά τα τρια τελευταία χρόνια έχουν ως ακολούθως:

1942-43 Λίαν ικανός

1943-44 Ικανός

1944-45 Σχεδόν ικανός

Εκ των βαθμών σας φαίνεται αντί να βελτιώσετε την ικανότητά σας την χειροτερεύσετε καθ’ έκαστον έτος. Δεν προειδοποιήθητε μετά των άλλων διδασκάλων, διότι ανεμένετο η έκθεσις του Διοργανωτού Διδασκάλων επί της εργασίας σας κατά το λήξαν σχολικόν έτος 1944-45.

Ελπίζω ότι θα πράξητε παν ό,τι δύνασθε να βελτιώσετε την ικανότητά σας μέχρι τοιούτου βαθμού ώστε να βαθμολογηθήτε “λίαν ικανός” κατά τα τρια προσεχή σχολικά έτη εάν επιθυμήτε να περάσετε τον βαθμόν ικανότητος των £150.

Συνεχίζεται στην επόμενη έκδοση του περιοδικού υπ’ αριθμό 76