

**Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο του Σωματείου
“Ελεύθερη Κυθρέα» στην Αντικατοχική Εκδήλωση
του Δήμου και της Συντονιστικής Επιτροπής Κυθρέας
στο Οδόφραγμα του Λήδρα Πάλας
στις 27.11.2002 και ώρα 4μ.μ.**

Αγαπητοί συγχωριανοί, από μέρους του Σωματείου απευθύνω θερμόν αγωνιστικό χαιρετισμό και εύχομαι η παρούσα εκδήλωση να στείλει τα κατάλληλα μηνύματα και στο εσωτερικό και εξωτερικό ιδίως στα κέντρα λήψης αποφάσεων.

Αμέτρητες είναι οι φορές στα 28 χρόνια που δοκιμάζεται η ιδιαίτερη μας πατρίδα, που σταθήκαμε μαζί μπροστά σε αυτό το οδόφραγμα της ντροπής, το οποίο μοιράζει στα δυο την Κύπρο και μας κρατεί μακριά από τα σπίτια και την αγαπημένη γη μας.

Αισθάνομαι και σήμερα όπως και κάθε προηγούμενη φορά, αμέτρητη συγκίνηση. Όμως σήμερα πιο πολύ αισθάνομαι την ευθύνη που μας βαραίνει και που καλούμαστε να σηκώσουμε μέσα στους επόμενους λίγους μήνες στους ώμους μας. Οι στιγμές που ζούμε είναι καθοριστικές για το μέλλον της πατρίδας μας και μεις έχουμε χρέος στις επόμενες γενιές να τους παραδώσουμε ένα

ευνοούμενο Κράτος όπου θα μπορούν να προσβλέπουν στο μέλλον και όπου θα μπορούν να ζουν ειρηνικά και να ευημερούν στα πλαίσια μιας Ενωμένης Ευρώπης.

Στην όλη μακρόχρονη πορεία της συζήτησης του Κυπριακού Προβλήματος, η δική μας πλευρά έκαμε οδυνηρές υποχωρήσεις σε σημείο που ξεπέρασε τα όρια ασφάλειας της ελληνοκυπριακής θέσης. Απώτερος σκοπός ήταν να εξευρεθεί μια δίκαιη, βιώσιμη και λειτουργική λύση. Σε αντίθεση με την τουρκοκυπριακή πλευρά που σε καμιά προσέβη υποχώρηση και έμεινε σταθερή στην αδιαλλαξία της. Δυστυχώς όμως, με το Σχέδιο Ανάν επιβραβεύεται τώρα ο θύτης και καταδικάζεται το θύμα και μάλιστα από τον ίδιο τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών που θα έπρεπε να είναι ο θεματοφύλακας του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και των κατά καιρούς ψηφισμάτων του.

Τονίζω για μια ακόμη φορά, παρόλο

που τις τελευταίες μέρες ακούεται συνέχεια, ότι το σχέδιο Ανάν μπορεί να αποτελέσει την βάση για διαπραγματεύση. Καλούμε όμως, εμείς οι πρόσφυγες, τον Πρόεδρο Κληρίδη να διαπραγματευτεί σκληρά και διεκδικητικά ώστε τα αρνητικά στοιχεία του να αρθούν για να μπορέσει να βρει επιτέλους αυτός ο τόπος την ειρήνη και να ευημερήσει...

Το δικαίωμα της επιστροφής όλων των προσφύγων υπό συνθήκες ασφαλείας στις πατρογονικές τους εστίες όπως και το δικαίωμα ιδιοκτησίας είναι, απaráγραπτα και αδιαπραγμάτευτα και κανένας δεν έχει το δικαίωμα να τα ξεπουλήσει ή να τα ανταλλάξει.

Υποστηρίζεται ακόμα δυστυχώς με το σχέδιο, η παραμονή και η απόκτηση ιθαγένειας από τους 115 χιλιάδες κουβαλητούς εποίκους από την Ανατολία οι οποίοι δυστυχώς θα αποβούν στο μέλλον, μάλιστα της κυπριακής κοινωνίας. Καλούμε τον Πρόεδρο να φανεί αδιάλλακτος, κανένας έποικος δεν θέλουμε να μείνει στη γη μας και να την μολύνει με το πέρασμά του.

Χαιρετίζουμε την σημερινή διευκρίνηση που είδε το φως της δημοσιότητας, για το θέμα των αγνοουμένων. Έχουν δικαίωμα οι συγγενείς των αγνοουμένων να μάθουν για την τύχη τους.

Δυστυχώς για μάς τους Κυθραιώτες, τους Ξεμετοχιανούς, τους Βωνιάτες, τους Παλαικυθρίτες, τους Νηοχωρίτες και τους Μιαμηλιώτες, με το Σχέδιο το ιστορικό Βασίλειο των Χιτρών, η ευρύτερη περιοχή Κυθρέας, μιá περιοχή καθαρά Ελληνική με χιλιόχρονη ιστορία και με 18 χιλιάδες ελληνοκύπριους κατοίκους, σε απόσταση αναπνοής από την πρωτεύουσα, παραμένει υπό Τουρκική Διοίκηση. Απαιτούμε λοιπόν από τον Πρόεδρο Κληρίδη να λάβει υπόψη την ιστορική διαδρομή της περιοχής μας και να είναι σκληρός στις διαπραγματεύσεις του. Απαιτούμε να ξαναγυρίσουμε στον Κεφαλόβρυσσο, τον πλούτο της περιοχής που ο θεός χάρισε στους Κυθρεώτες αφειδώλευτα...

Απευθύνομαι προς τους συμπατριώτες μας τους Τ/Κυπρίους που τώρα ζουν υπό συνθήκες ανασφάλειας πίσω από το συρματοπλεγμα της ντροπής, τους γνήσιους Τουρκοκύπριους που αγαπούν τον τόπο τους όσο και μεις. Τους προτείνω χέρι φιλίας για να ατενίσουμε το μέλλον της κοινής πατρίδας μας στα πλαίσια της Ενωμένης Ευρώπης. Να διώξουμε τους έποικους της Ανατολίας και να ανοικοδομήσουμε μαζί μια Κύπρο ενιαία και αδιαίρετη, ειρηνική και ευημερούσα, χωρίς ξένους στρατούς. Μια Κύπρο που σκορπίζει σε μας όλους τους κατοίκους της, Ελληνο-