

Ιδρύεται το πρώτον Ιεραποστολικόν Κέντρον εις Νότιον Αφρική

**Μακαρίου Τηλλυρίδη
Επισκόπου Ριρούτας, Δρα Φιλοσοφίας**

Από χρόνια υπήρχε η σκέψη να ιδρυθεί Ορθόδοξος Ιεραποστολικός Πυρήνας. Δεν ήταν δυνατόν σ' ένα τέτοιο ευαίσθητο χώρο με τις κοσμογονικά αλλαγές που έγιναν τελευταία η Ορθόδοξη Εκκλησία και στην προκειμένη περίπτωση το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας - κυρίαρχο σ' όλη την Αφρικανική Ήπειρο- να αδρανεί. Έπρεπε κάποτε να ληφθούν αποφάσεις και να γίνουν πράξεις και έργα. Στον ορθόδοξο μας εκκλησιαστικό χώρο τις μέρες μας ο ατομικισμός και ο φυλετισμός δεν έχουν καμιά θέση. Σήμερα μιλούμε ελεύθερα και πρέπει να σκεφτόμαστε σύμφωνα με το πνεύμα του Ευαγγελίου ιδιαίτερα όταν αναφερόμαστε για περισσότερη φροντίδα για τους μακράν και ακόμα τους εν σκότει καθημένους αδελφούς μας. Χαιρόμαστε εμείς και απολαμβάνουμε το Φως της Αλήθειας και της Ζωής που δεν είναι άλλο από τον Κύριο και θεό μας. Είμαστε παιδιά και οπαδοί του Χριστού στρατευμένοι για να μεταφέρουμε τα ωραία μηνύματα του ελπιδοφόρου μέλλοντος σε κάθε γωνιά της γης. Το σχέδιο του θεού ήταν και παραμένει η σωτηρία των ψυχών κάθε φυλής και χρώματος.

Αγωνιούμε καθημερινά να δούμε αυτό το σχέδιο να βρίσκει ανταπόκριση σ' όλο και περισσότερους ανθρώπους της γης μας. Το βλέπουμε καθημερινά να εξελίσσεται έτσι με τους λίγους που έταξαν στη ζωή τους την υπηρεσία των άλλων και την πραγματοποίηση της εντολής του Κυρίου να κηρυχθεί το Ευαγγέλιό Του σ' όλη την γη. Μέριμνα όλων να μαρτυρήσουμε τον Ευαγγελικό Του λόγο στους ταλαιπωρημένους, τους αδικημένους και σ' αυτούς που δεν γνώρισαν ακόμα την ευαγγελική χαρά, δεν άκουσαν καν τον ερχομό του Κυρίου πάνω στον πλανήτη μας. Περιμένουν εδώ και δύο χιλιάδες χρόνια ν' ακούσουν το "Δόξα εν υψίστοις θεώ και επί γης ειρήνη εν ανθρώποις ευδοκία". Αυτόν τον ύμνο θέλουμε να μεταφέρουμε στις καρδιές των ανθρώπων που αγωνιούν νά γνωρίσουν τον Κύριο και να Τον δεχθούν Σωτήρα και Λυτρωτή τους .

Μέσα σ' αυτό το πνεύμα τα τελευταία πενήντα χρόνια το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας κινείται για να μεταδραπέψει τις χριστιανικές αλήθειες και το ευαγγελικό φως στους ανθρώπου της Αφρικανικής Ηπείρου σ' αυτούς που στερήθηκαν της μεγάλης τιμής

να γνωρίσουν τον Κύριο. Ο νέος Μακαριώτατος Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Πέτρος που γνωρίζει από πρώτο χέρι τις ιεραποστολικές Μητροπόλεις της Δυτικής και Ανατολικής Αφρικής μια και υπηρέτησε και στις δύο σαν Μητροπολίτης και Έξαρχος αντίστοιχα - από τότε διαισθάνθηκε έντονα τη ανάγκη δημιουργίας ορθόδοξου ιεραποστολικού κέντρου στην Ν. Αφρική. Από τότε αγωνίστηκε να ενθαρρύνει μια ομάδα Αφρικανών - αυτοκαλουμένων Ορθοδόξων - αριθμούσαν περίπου 400.000 - και με αλληλογραφία βρισκόταν σχεδόν στα πρόθυρα να τους δεχθεί επίσημα το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας. Οι προσπάθειες δεν σταμάτησαν. Αν είναι θέλημα θεού η προσπάθεια αυτή σύντομα θα υλοποιηθεί.

Έτσι κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στην Ν. Αφρική ο Μακαριώτατος Πατριάρχης κ. Πέτρος και συγκεκριμένα στις 5 Νοεμβρίου 1997 έθεσε τον θεμέλιο λίθο του πρώτου ιεραποστολικού κέντρου στη Ν. Αφρική. Μια φιλόθεη οικογένεια που χαρακτηρίζεται από ζήλο και πίστη από την Πρετόρια ο κ. και η κ. Γιάννη Καραολή δώρησαν στην Ορθόδοξη Εκκλησία ένα οικόπεδο για την εκπλήρωση του ως άνω σκοπού. Το οικόπεδο έχει έκταση δέκα χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα και βρίσκεται σε περιοχή μεταξύ Πρετόριας και Χάρτμπεσπορταμ.

Στην τελετή της κατάθεσης του θεμέλιου λίθου παρέστησαν εκτός από τον οικείο Μητροπολίτη κ. Παύλο, οι Ελληνικές διπλωματικές αρχές Πρετόριας και Γιοχάννεσμπουργκ όπως και πολλοί φίλοι της ιεραποστολής. Σημαντικό ήταν το γεγονός της παρουσίας των πρώτων ιθαγενών που προορίζονται να αποτελέσουν τους πρώτους πιστούς εις το υπό ανέγερση κέντρο. Ο Μακαριώτατος στην ομιλία του τόνισε την σημασία της δημιουργίας τέτοιου ιεραποστολικού κέντρου για την Ορθοδοξία και κάλεσε όλους να συμβάλουν θετικά στην υλοποίηση του υψηλού αυτού σκοπού.

Έτσι με τον τρόπο αυτό θεμελιώνεται αυτή τηνώρα - βρισκόμαστε στο κατώφλι του 21ου αιώνα - ένα κέντρο που θα αποτελέσει πηγή σωτηρίας εκατοντάδων χιλιάδων Αφρικανών, αυτών που θα δεχθούν να ασπασθούν την Ορθοδοξία με δική τους θέληση χωρίς προσηλυτισμό. Μια νέα ορθόδοξη οικογένεια δημιουργείται σε λίγο στη Νότιο Αφρική. Ας ελπίσουμε ότι η προσπάθεια αυτή του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας θα μπορέσει να δώσει πλούσιους καρπούς για να μπορούν οι αδελφοί μας να αναφωνούν "Το μυστήριο το αποκεκρυμμένον από των αιώνων και από των γενεών, νυνί δε εφανερώθη τοις αγίοις αυτού" (Κολασ. Α', 26)