

κατεχόμενα είναι και οι εξής:

- Το ίδιο το ψευδοκράτος είναι εκ γεννήσεώς του μια παράνομη οντότητα.
- στα κατεχόμενα υπάρχουν δύο εξουσίες-το ψευδοκράτος του Ντενκτάς και οι στρατιωτικοί από την Τουρκία-και έτσι, ουσιαστικά, δεν υπάρχει μια κυβέρνηση αλλά συχνά δύο.
- η συνεχής σύγκρουση που υπάρχει μεταξύ των Τουρκοκυπρίων και των εποίκων εκ Τουρκίας, αφού οι πρώτοι θεωρούν τους δεύτερους υπεύθυνους για την κατάντια τους, ενώ οι δεύτεροι θεωρούν τους Τουρκοκύπριους λιγότερο Τούρκους από αυτούς και πιστεύουν ότι τους «έσωσαν» το 1974 και για τον λόγο αυτό απαιτούν μια προνομιούχα

μεταχείριση.

- ο μεγάλος και συνεχώς αυξανόμενος αριθμός εποίκων από την Ανατολία με πολλά παιδιά και νεαρές φτωχές οικογένειες που τους χαρακτηρίζει ένα χαμηλό επίπεδο μόρφωσης και υψηλό επίπεδο ανεργίας.
- η ανεξέλεγκτη είσοδος ανθρώπων του υποκόσμου.
- η παρουσία μεγάλου αριθμού παρανόμων εργατών από την Τουρκία
- η διαφθορά που διέπει τα πάντα στα κατεχόμενα και, τέλος,
- το γεγονός ότι η δικαιοσύνη χωλαίνει σε πολύ μεγάλο βαθμό επιδεινώνει την όλη κατάσταση.
- Ο ΑΝΤΡΟΣ ΚΑΠΑΡΔΗΣ είναι Ποινικός επιστήμονας καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Εγκληματικότητα, σχέδιο Ανάν και Αστυνομία

Το σχέδιο Ανάν θα πρέπει να αποτελέσει τη βάση για μια συζήτηση εξεύρεσης μιας δίκαιης και βιώσιμης λύσης του Κυπριακού, ώστε όλοι οι Κύπριοι να συμβιώσουν ειρηνικά. Σε μια καινούργια Κύπρο θα πρέπει, βέβαια, να υπάρχουν εκείνες οι υπηρεσίες και στα δυο «compromet states» αλλά και στο «common state» που θα εξασφαλίζουν το νόμο και την τάξη, τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για όλους τους κατοί-

κους της Κύπρου. Η ανησυχία μου είναι ότι η αστυνομία στα κατεχόμενα έχει τέτοια χάλια ώστε ούτε και οι αισιόδοξοι να μπορούν να φανταστούν ότι θα αντεπεξέλθει στην πρόκληση μιας λύσης του Κυπριακού. Ο «Γιαννάκης θα φορέσει πιθανόν τα ρούχα του αλλιώς» αλλά για μας τίποτα δεν θα αλλάξει με την αστυνομία του Ντενκτάς. Η Αστυνομία Κύπρου μπορεί να μην είναι τέλεια αλλά σίγουρα εμπνέει πολύ περισσό-



τερη εμπιστοσύνη σε εμάς, σε ξένους και στους Τουρκοκυπρίους. Οι αστυνομικοί στα κατεχόμενα δεν διαφέρουν από εκείνους στην Τουρκία που είναι και το πρότυπό τους. Όπως έχουν τεκμηριώσει και οι Τούρκοι πανεπιστημιακοί ερευνητές Yusuf Ziya Ozcan και Ali Caglar σε μελέτη τους στην Αστυνομική Ακαδημία της Τουρκίας για τα μελλοντικά ελίτ της τούρκικης αστυνομίας, το οποίο δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Policing and Society, υπάρχει σοβαρότατο πρόβλημα αναφορικά με το ποίοι και γιατί καταλήγουν αστυνομικοί στην Τουρκία. Το ίδιο σιγουρότατο ισχύει και για την Αστυνομία του ψευδοκράτους.

Για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του εγκλήματος και στα δυο com-ponet states χρειάζεται ουσιαστική αναβάθμιση της αστυνομίας, καταπολέμηση της διαφθοράς και εκσυγχρονισμός του όλου συστήματος της ποι-

νικής δικαιοσύνης. Για εμφανείς λόγους κάτι τέτοιο δεν βλέπω να γίνεται με την αστυνομία του ψευδοκράτους. Αξίζει να σημειώσουμε ότι το σχέδιο Ανάν (Άρθρο 1) προβλέπει στο κάθε «componet state» 5 αστυνομικούς ανά χίλιους κατοίκους, παραβλέποντας την επιτακτική ανάγκη καταστολής του σοβαρού εγκλήματος σε όλο το νησί. Επίσης, προβλέπεται (στο Άρθρο 2) η δημιουργία «Κοινής Υπηρεσίας Ερευνών» που θα αποτελείται από το αστυνομικό προσωπικό του «common state» και επίσης, σε ίσους αριθμούς, από το προσωπικό των αστυνομικών των δυο «componet states» και θα υπάγεται στον Γενικό Εισαγγελέα του «Common state». Μόνο ένας αφελής θα υποστήριζε ότι μια τέτοια «ομοσπονδιακή αστυνομία» θα λειτουργήσει αποτελεσματικά και θα συνεργάζεται αρμονικά με τις αστυνομίες των δυο «componet states»,



όπως προβλέπει το Άρθρο 3, «στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας, της διακίνησης ναρκωτικών, του ξεπλύματος παράνομου χρήματος και του οργανωμένου εγκλήματος». Το προσωπικό της «Κοινής Υπηρεσίας Ερευνών» θα πρέπει να επιλεγεί με πολύ αυστηρά αξιολογικά κριτήρια ώστε να είναι μια αδιάφορη, σύγχρονη υπηρεσία του νόμου.

Τι μέλλει γενέσθαι

Το σοβαρό έγκλημα επηρεάζει δυσμενώς την ποιότητα της ζωής και παραβιάζει βασικά δικαιώματα του πολίτη.

Το έγκλημα και το σύστημα της ποινικής δικαιοσύνης (ποινικό δίκαιο, αστυνομία, δικαστήρια και φυλακές) στις ελεύθερες περιοχές και στα κατεχόμενα χρειάζεται συστηματική επιστημονική μελέτη ώστε να λαμβάνονται τα αναγκαία μέτρα έγκαιρα και για να υπάρχουν οι αναγκαίες γνώσεις και αξιολογήσεις με βάση τις οποίες να εκσυγχρονιστεί το σύστημα της ποινικής δικαιοσύνης σε όλη την Κύπρο. Ένα αναθεωρημένο σχέδιο Ανάν θα πρέπει να εξασφαλίζει τις καλύτερες δυνατότητες αστυνόμευσης και διασφάλισης του νόμου και της τάξης και του σεβασμού των ανθρωπίνων

δικαιωμάτων όλων των Κυπρίων από τις αστυνομίες των component states, του «common state» («κοινό κράτος») και της «Κοινής Υπηρεσίας Ερευνών». Επίσης, είναι οφθαλμοφανές ότι το σχέδιο Ανάν δεν προβλέπει μια υπηρεσία πληροφοριών για το «κοινό κράτος». Ουσιαστικά, το υφιστάμενο σχέδιο Ανάν (α) αποτυγχάνει να εξασφαλίσει την ασφάλεια του προβλεπόμενου «κοινού κράτους» από ποικίλους εσωτερικούς και εξωτερικούς κινδύνους (π.χ. εξτρεμιστικά στοιχεία των οποίων τα συμφέροντα θα θιγούν από μια λύση του Κυπριακού) και (β) προβλέπει αστυνομίες που μάλλον δεν θα είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά το σοβαρό έγκλημα στην Κύπρο μετά την λύση. Ας έχουν γνώση οι φύλακες.



Επιπλέον είναι η επι-
γνώση με-
ταξύ των
κακωχητών
και σπυριών
στην
Τεραρία
- Η εισαγωγή
στη κατε-
χόμενα ανθρω-
πών που
επισκευάζει
είναι ανεξέ-
λεγκτη
- Η διαφθο-
ρά διακινεί το
πένθος