

έβλεπες καλά τα τελευταία χρόνια εξακολουθούσες να ενημερώνεσαι καθημερινά για τα πολιτικά, τα κοινωνικά, τα τοπικά και τα παγκόσμια δρώμενα. Είχες άποψη για όλα αφού ζητούσες από τη γυναίκα σου να σου διαβάζει καθημερινά τις εφημερίδες.

Αγαπούσες, με πάθος το διάβασμα ελληνικών και αγγλικών βιβλίων γι' αυτό και το πρώτο χτύπημα για σένα ήταν όταν έχασες μέρος της όρασής σου.

Ήταν για σένα βαρύς ο πέλεκυς που σιγά σιγά σε οδήγησε στην αντίστροφη μέτρηση. Ήδη τον τελευταίο καιρό ίσως προαισθάνθηκες το τέλος και το έκφραζες με διάφορους τρόπους.

Όταν σου είπα στο νοσοκομείο ότι θα γίνεις καλά και θα επιστρέψουμε στην Κυθρέα που είπες ότι δε θα προλάβεις.

Ήσουν τόσο δυνατός όμως που δε λύγισες, δε γονάτισες.

Έτσι θα σε θυμόμαστε αποφασιστικό, δυνατό, υπεύθυνο, διεκδικητικό, θαρραλέο.

Παίρνουμε όλοι εμείς τη σκυτάλη και σου υποσχόμαστε ότι θα επιστρέψουμε στη Κυθρέα και θα ξαναζωντανέψουμε τα περιβόλια σου με τις ελιές και τα λεμονόδεντρα.

Αναπαύσου τώρα στην αγκαλιά της λατρευτής σου μάνας όπως ήταν η επιθυμία σου.

Στο καλό. Ο Θεός ας αναπαύσει τη ψυχή σου.

Τρύφων Γεωργαλλίδης

Γεννήθηκε στην ενορία Αγίου Ανδρονίκου Κυθρέας την 1η Φεβρουαρίου 1911 από γονείς τον Κώστα Γεωργαλλίδη και μητέρα τη Μαριού Πετρούλη. Ήταν το δεύτερο παιδί της οικογένειας με πρώτο τον Παναγιώτη που τον περνούσε 4 περίπου χρόνια και αυτός είχε σπουδάσει χημικός. Φοίτησε στο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Ανδρονίκου Κυθρέας με δάσκαλο το συγχωριανό αείμνηστον Παπαμιλιτιάδη Βασιλείου.

Μετά την αποφοίτηση του από το Δημοτικό



σχολείο γράφτηκε στο Παγκύπριο Γυμνάσιο για 4 χρόνια και στη συνέχεια γράφτηκε στο Παγκύπριο Διδασκαλείο όπου το σχ. έτος 1929-30 πήρε το πτυχίο δασκάλου μεταξύ των αρίστων.

Ατυχώς διορίστηκε το σχολικό έτος 1932-33 στη Νικόκλεια της Πάφου εξαιτίας της πληθώρας ανέργων δασκάλων που προηγούντο του Τρύφωνα. Στην ανεργία του ο Τρύφων μελετούσε μόνος του την αγγλική γλώσσα και μπόρεσε να περάσει τις εξετάσεις Ordinary το 1929 πριν από το πτυχίο δασκάλου Distinction το 1934 και Civil Service το 1935. Μπήκε σε βάθος της Αγγλικής που τον βοήθησε να διορισθεί 2 φορές στην Αγγλική Σχολή Λευκωσίας ως καθηγητής αντικαθιστώντας μόνιμους καθηγητές που πήραν άδεια λόγω υποτροφίας. Πέραν τούτου τα Αγγλικά βοήθησαν τον Τρύφωνα να τύχει υποτροφίας για ένα χρόνο σε Πανεπιστήμιο της Αγγλίας από την Κυπριακή Κυβέρνηση.

Ο Τρύφων πέρασε από μικρές και μεγάλες κοινότητες αφήνοντας ανεξίτηλη την σφραγίδα του για την αξιοσύνη του στο διδακτικό του καθήκο για την ευγένειά του σε όλους, μαθητές γονείς και συναδέλφους. Τον βοήθησε επίσης η Αγγλική να ανέλθει στην ανωτέρα

βαθμίδα της Εκπαιδεύσεως μόνιμα Διευθυντής Α΄.

Νυμφεύθηκε το καλοκαίρι του 1939 τη συγχωριανή του Μαρία Γεωργίου Γιαννάκη μια σύζυγο ταιριαστή στον μελίχιο χαρακτήρα του καλοκάγαθου Τρύφωνα.

Απέκτησαν δυο γιουούς το Στέλιο και το Γιώργο. Τους ανέθρεψαν εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Τους σπούδασαν και τους δυο και κατέχουν ζηλευτές κοινωνικές θέσεις.

Πέθανε στις 9.12.2003 και τάφηκε στο Νέο Κοιμητήριο Λευκωσίας από την εκκλησία των Αγίων Κων/τίνου και Ελένης.

Ο κ. Χριστόδουλος Πέτσας είπε τον πιο κάτω επικήδειο.

Αείμνηστε Τρύφωνα,

Συγκεντρωθήκαμε σήμερα στον ιερό τούτο χώρο, στην εκκλησία των Ισαποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης για να κηδεύσουμε ένα άξιο τέκνο της Κυθρέας, ένα ακάματο εκπαιδευτικό, ένα φιλόσοφο της νέας εποχής, ένα φιλοπρόοδο πολίτη, που τάχθηκε να διαπλάσει τη μαθητιώσα νεολαία της Κύπρου δια να αποβούν ολοκληρωμένοι πολίτες, για να γίνουν ωφέλιμοι στην οικογένεια, την κοινωνία και την πατρίδα γενικότερο.

Είναι ο Τρύφων Γεωργαλλίδης από την Κυθρέα με γονείς τον Κώστα

Γεωργαλλίδη και τη Μαριού Πετρουλή που όνειρο είχαν να γίνει δάσκαλος. Ο Τρύφωνας, πνεύμα έξυπνο και υπομονετικό κατόρθωσε μετά το Δημοτικό Σχολείο της Κυθρέας να εγγραφεί στο Γυμνάσιο και στη συνέχεια και στη συνέχεια στο Διδασκαλείο και μετά επταετή φοίτηση να πάρει το πτυχίο δασκάλου μεταξύ των αρίστων της σχολικής χρονιάς 1929-30.

Καιροί όμως δύσκολοι εξαιτίας της πληθώρας των αδιορίστων δασκάλων, έτσι παρέμεινε και ο Τρύφων άνεργος περιμένοντας διορισμό. Την ανεργία του όμως ο Τρύφων την εκμεταλλεύθηκε μελετώντας μόνος την αγγλική γλώσσα και κατώρθωσε να περάσει τις εξετάσεις Ordinary το 1929 το 1934 την Distinction και το 1935 την civil Service που συνέτειναν πολύ στην μετέπειτα ανέλιξη του.

Το σχολικό έτος 1932-33 αρχίζει ο διορισμός του στην Κοινότητα Νικόκλεια της Πάφου, συνεχίζει η σταδιοδρομία σε μικρές και μεγάλες κοινότητες αφήνοντας πίσω του ανεξίτηλες εντυπώσεις για την πρόοδο των μαθητών του, την ευγένεια και την άμεπτη συμπεριφορά του.

Στα 13 χρόνια υπηρεσίας παίρνει προαγωγή Διευθυντή Β΄ στην Κοινότητα Κώμης Κεπίρ 23.10.1944.

Και στην χρονιά 1946-48 αντικαθιστά καθηγητή στην Αγγλική Σχολή Λευκωσίας που παίρνει άδεια μετεκπαίδευσης. Στην περίπτωση αυτή παίρνει το μισθό του και το επίδομα του διευθ. Β΄ και ένα πρόσθετο επίδομα £3 μηνιαίως για τις υπηρεσίες του στην Αγγλ. Σχολή. Το ακαδημαϊκό έτος 1950-51 επιλέγεται με άλλους τρεις για υποτροφία της Κυπριακής Κυβέρνησης στο Λονδίνο με απολαβές ολικό ποσό £492 μηνιαίως. Στο ακαδημαϊκό τούτο έτος αναγκάζεται να μετοικήσει ο αείμν. Τρύφων στο Λονδίνο οικογενειακώς. Επιστρέφοντας πίσω στην Κύπρο προάγεται σε διευθυντή Α΄ και τοποθετείται στην Πρότυπο Σχολή Αγίου Αντωνίου όπου υπηρετεί 1951-61 επί δεκα συνεχή χρόνια. Στη συνέχεια 1961-62 μετατέθηκε στο Β΄ Σχολ. Παλουριώτισσας όπου το 1970-71 αφυπηρέτησε.

Η κατωτέρω επιστολή του Τμηματάρχου Στοιχειώδους Εκπαίδευσης Λευκωσία 25 Ιουνίου 1971 προς τον κ. Τρύφωνα Γεωργαλλίδη Διευθυντή Β΄ Δημ. Σχολείου Παλουριώτισσας μιλά αφ΄ εαυτής.

Επί τη αφυπηρητήσας σας, λόγω ορίου ηλικίας παρακαλώ δεχθήτε τας εγκαρδίους ευχαριστίας του Υπουργείου Παιδείας δια τας

μακροχρόνιους σας και πολυτίμους υπηρεσίας σας προς την Κυπριακή Εκπαίδευση και τας προσωπικάς μου ευχάς δι υγεία και μακρομέρευσιν και πάσαν δυνατήν ευτυχίαν δι' υμάς και δι' ολόκληρον τη οικογένειαν σας.
Α.Δ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ

Τμηματάρχης Στοιχειώδους Εκπαίδευσης

Ο Τρύφων δεν ήταν μόνο ένας εξαιρετικός εκπαιδευτικός ήταν και ένας στοργικός σύζυγος και προσφιλής πατέρας.

Νυμφεύθηκε το καλοκαίρι του 1939 τη συγχωριανή του Μαρία Γεωργ. Γιαννάκη, μια σύζυγο ταιριαστή στον καλοκάγαθο και μειλίχιο χαρακτήρα του Τρύφωνα κι έζησαν ένα ζηλευτό αρμονικό βίο.

Απέκτησαν δυο γιους το Στυλιανό και το Γιώργό. Έδωσαν και στους δυο επιμελημένη ανατροφή και ανεδείχθησαν στην κοινωνία άξια τέκνα.

Ο Στυλιανός μετά την αποφοίτησή του από το Παγκύπριο Γυμνάσιο και την Αγγλική Σχολή με άριστα και την επιτυχία του στις εξετάσεις G.C.E. εξασφάλισε εγγραφή στο Πανεπιστήμιο Λονδίνου στον Κλάδο Κοστολόγησης Μηχανικού. Μετά τη συμπλήρωση των σπουδών προσλήφθηκε σε Εταιρία Επιμετρητών Ποσοτήτων στο Λονδίνο όπου εργάσθηκε 1967-70.

Στη συνέχεια επέστρεψε στην Κύπρο και προσλήφθηκε στο Τμήμ. Δημ. Έργων Λευκωσίας. Κατόπιν υπηρέτησε στην Εταιρ. Ιωάννου και Παρασκευαΐδη ως εμπορικός Διευθυντής στο Παράρτημα Ελλάδος από το 1988-2000 και από το 2000 επιπροσθέτως είναι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ίδιας Εταιρίας. Ο Στυλιανός είναι νυμφευμένος με σύζυγο εγκρίτου οικογενείας της πρωτεύουσας και απέκτησαν ένα γιο και μια κόρη.

Ο Γιώργος φοίτησε στην Αγγλική Σχολή Λευκωσίας από το 1965-1971 και κατόπιν σπούδασε Λογιστική δι' αλληλογραφίας και προσλήφθηκε στην Κυβερν. Υπηρεσία και σήμερα εργάζεται στο Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, στη Λευκωσία ως ανώτερος επιθεωρητής λογαριασμών. Να ευχηθούμε όλοι οι παρόντες παρακαλούντες την Τριαδική Θεότητα να κατατάξει την Πάναγνη ψυχή του αείμνηστου Τρύφωνα εν σκηναίς δικαίων
Αιωνία η μνήμη