

## Βιογραφικό σημείωμα κυρίου Γιάγκου Κωνσταντινίδη

Ο Γιάγκος ή Ιωάννης Κωνσταντινίδης γεννήθηκε το 1910 στη Κυθρέα όπου και μεγάλωσε μέσα σε μια πολυμελή οικογένεια με 10 παιδιά.

Τέλειωσε το επτάτάξιο Δημοτικό σχολείο Κυθρέας και στη συνέχεια φοίτησε στο Παγκύπριο Γυμνάσιο Λευκωσίας. Ακολούθως εισήχθη στο Παγκύπριο Διδασκαλείο κατόπιν εξετάσεων και μετά τριών χρόνων σπουδές πήρε το δίπλωμα του δασκάλου με άριστα.

Υπήρχε πρόβλημα διορισμού τότε κι έτσι, για να αποκτήσει περισσότερα προσόντα και να διοριστεί νωρίτερα, παρακολούθησε μαθήματα Αγγλικής και Τουρκικής γλώσσας καθώς και μαθήματα γεωργικής μετεκπαιδευσεως.

Εργάστηκε ως δάσκαλος στη Τύμπου, Ακρωτήρι Λεμεσού, Αραδίππου, Περβόλια, Αυγόρου, Άχνα, Χαρδακιώτισσα Κυθρέας, Αραδίππου, Τσέρι. Ας σημειώσουμε πως το βαθμό του Διευθυντή τον πήρε μόλις στα 7 χρόνια της σταδιοδρομίας του.

Το έτος 1940 παντρεύτηκε με την Ελένη Αντωνίου Θεοδούλη από την Αραδίππου και μαζί απέκτησαν 3 παιδιά, που όλοι γνωρίζουμε, τον Αντώνη, τη Δανάη και τη Μάρω.

Στο χωριό μας εργάστηκε σε 3 περιό-

δους με σύνολο 16 χρόνων υπηρεσίας. Τα τελευταία 12 χρόνια προ της αφυπηρητήσεως του εργάστηκε στα Β' και Α' Δημοτικά Σχολεία Αραδίππου.

Εκτός από το εκπαιδευτικό του έργο στο οποίο μας είναι όλοι γνωστή η προσφορά του ο κ. Γιάγκος ασχολήθηκε με τα κοινά της Αραδίππου.

Με τη βοήθεια του ιδρύθηκε το 1963 η κοινοτική μας βιβλιοθήκη στην οποία προσφέρει ακόμα τις υπηρεσίες του.

Το 1982 ίδρυσε τον ελαιοπαραγωγικό Σύνδεσμο.

Υπήρξε πρόεδρος του θρησκευτικού Συλλόγου Αραδίππου.

Εξέδωσε το 1963-64 το βιβλίο «Η Αραδίππου άθροιστε και τώρα», μοναδικό για τα ήθη και έθιμα του χωριού μας.

Ασχολήθηκε με ένα έργο αφιερωμένο στη ζωή των ιερέων που υπρέτησαν την εκκλησία μας.

Τα τελευταία χρόνια ασχολείται με τη ζωγραφική. Τα σχολεία της Αραδίππου, τα ξωκλήσια μας και τα τοπία αποτελούν θέματα των έργων του.

*Από το Δήμο Αραδίππου*