

σαν με αμάξια και ζώα επί των οποίων είχαν φορτώσει αξίνας και πτύα και μεταβάντες εις την τοποθεσίαν «Πενήντα Σκάλης», κατέστρεψαν το φράγμα του ποταμού, ηέγοντες ότι εζήτουν το δίκαιόν των. Μεταξύ τούτων υπήρχον και τρεις, οι οποίοι έφεραν πλήρη δίκαννα οπισθογεμή κυνηγετικά όπλα. Η τοιαύτη ενέργεια των κατοίκων Μόρας γνωσθείσα εις Παλαιόκυθρον προεκάλεσεν έξαψιν μεταξύ των κατοίκων και τα πράγματα θα ελάμβαναν σοβαράν τροπήν και θα εξελίσσοντο εις αιματηράν σύρραξιν, εάν δεν επενέβαινεν εγκαίρως η

Αστυνομία. Πλην της αστυνομικής δυνάμεως Κυθρέας έσπευσαν επί τόπου και τρία αυτοκίνητα εκ Λευκωσίας πλήρη αστυνομικών, συνοδευομένων υπό του Αστυνόμου Λευκωσίας κ. Σέληλις, του Υπαστυνόμου κ. Σάββα Παύλου και του Διοικητικού Λευκωσίας κ. Γρήνηνγκ. Επί τη βάσει των πορισμάτων της αστυνομικής ερεύνης πιθανόν να προσαχθούν προ του Δικαστηρίου 50 και πλέον κάτοικοι του χωρίου Μόρας. Η εις το φράγμα προξενηθείσα ζημία υπολογίζεται εις 30 λίρας.

«ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» 21.1.1940

#### Τα Κοσπέντε σου τα χρόνια

Έξι μήνες που ο χάρος σ' έχει αρπάξει με τα μαύρα του φτερά  
Κι έχει ρίξει την καρδιά μου, μέσ' τον πόνο και στη μαύρη συμφορά.

Σε ποιους κόσμους σ' έχει παρει, αχ ήευκό μου Αγγελούδι,  
και ποτέ μου δεν θ' ακούσω το γλυκό σου το τραγούδι.  
Συντροφιά μου είν' το δάκρυ, πόνος, μαύρος καημός,  
είν αυτά που μούχει αφήσει ο άδικός σου ο χαμός.

Τα κοσπέντε σου τα χρόνια τα οηόδροσά σου νιάτα  
πού τα άφησες παιδί μου, σε ποιου ουρανού τη στράτα;  
Έη τα έχεις δώσει δώρο στον Πανάγαθο Θεό  
κι Εκείνος αστεράκια τάβαηε στον ουρανό;

*Ευγενούηα*