

## Ο ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΣΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΘΡΕΑ

Γεννήθηκε στη Χρυσίδα της Κυθρέας τη 10η Νοεμβρίου του έτους 1907 από γονείς το Χ' Πέτρο Χριστοδούλου από τη Βώνη και τη Μυριάνθη Μιχαήλ Χ' Αθανάση από τη Χρυσίδα όπου εγκαταστάθηκαν.

Η Χρυσίδα την εποχή αυτή αποτελούσε ξεχωριστή κοινότητα με σχολείο και κοινοτικές αρχές, αλλιά βραδύτερο, το 1915, όταν η Κυθρέα ανακηρύχθηκε σε Δήμο, περιέλαβε και τη Χρυσίδα, αλλιά συνέχισε να έχει το δικό της σχολείο με τις κοινοτικές και εκκλησιαστικές αρχές.

Ο Αθανάσιος ήταν το πρωτότοκο παιδί της οικογένειας με δυο αδελφές και έναν αδελφό.

Ο Αθανάσιος φοίτησε στο Δημοτικό Σχολείο Βώνης και ευτύχησε να έχει ένα εξαιρετικό δάσκαλο σ' όλες του τις τάξεις, το Μιχάλη Ανδρόνικο από την Κυθρέα που βραδύτερο προήχθη σε επιθεωρητή Δημοτικών Σχολείων. Ο αείμνηστος Ανδρόνικος υπεραγαπούσε τον Αθανάσιο για τον ήπιο χαρακτήρα του και την αγάπη του στα γράμματα.

ο Αθανάσιος το σχολικό έτος 1918-19 αποφοίτησε από το Δημοτικό Σχολείο και προοριζόταν για το Γυμνάσιο. Ο αείμνηστος Ανδρόνικος προθυμοποιήθηκε να του παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα άνευ αμοιβής Ελληνικών, Μαθηματικών και Αγγλικών. Τα μαθήματα αυτά παρακολουθούσε και ο εξάδελφος του Αθανασίου Γεώργιος Κορέλλης που είχε τελειώσει και αυτός το Αρρεναγωγείο Αγίου Ανδρονίκου Κυθρέας με δίδασκαλο τον εγχώριο Μιητιάδη Βασιλείου που αργότερα χειροτονήθηκε ιερέας της ενορίας Αγίου Ανδρονίκου Κυθρέας.

Τα δυο ξαδέλφια βρέθηκαν στην ίδια τάξη στο Γυμνάσιο και συναγωνίζονταν πώς θα ξεπεράσει ο ένας τον άλλο. Στο τέλος του πρώτου τριμήνου σε συγκέντρωση μαθητών ο Γυμνασιάρχης επαίνεσε και τους δυο για την υψηλή βαθμολογία που εξασφάλισαν.

Ο κ. Αθανάσιος πέρασε τις τέσσερις τάξεις του Γυμνασίου τις σχολικές χρονιές 1919-20, 1920-21, 1921-22, 1922-23, και τη σχολική χρονιά 1923-24 πέρασε στο Παγκύπριο Διδασκαλείο κατόπιν εξετάσεων όπως προνοούσαν οι σχετικοί κανονισμοί για κατάρτιση των διδασκάλων και το σχολικό έτος 1925-26 πήρε το πτυχίο δασκάλου με βαθμό 9,62 Άριστα, δεύτερος στη σειρά των τελειοφοίτων. Πήρε επίσης τον έπαινο του Σεβερείου Βραβείου. Πέρασε και τις εξετάσεις Ordinary το 1931 και Distinction το 1934 στην Αγγλική Γλώσσα, τις οποίες είχαν επιβάλλει οι Άγγλοι για προαγωγή των εν ενεργεία δασκάλων και διορισμό των πρωτοδιοριζομένων.

Ο κ. Αθανάσιος με τη σειρά που πήρε στο πτυχίο διορίστηκε το 1926 στο Αηλίκι Ορεινής. Το Αηλίκι τότε βρισκόταν σε απόσταση 3 μιλίων από το δρόμο Πιτσιλιάς - Παλαιχωρίου μέσα στα όρη και τα δάση και η συγκοινωνία του παρουσίαζε αφάνταστες δυσκολίες. Η Κυπριακή Κυβέρνηση αναγνωρίζουσα τις δυσκολίες το μετακίνησε στην παρούσα θέση που εφάπτεται του κεντρικού δρόμου Πιτσιλιάς ευκολύνουσα τη συγκοινωνία των κατοίκων.

Το επόμενο σχολικό έτος 1927-1928 το Γραφείο Παιδείας μετέθεσε τον κ. Αθανάσιο στο Αρρεναγωγείο Αθηνίου, σχολείο πρώτης τάξεως με 4 δασκάλους όπου εργάστηκε μέχρι της 26ης Ιανουαρίου 1933 και στη συνέχεια μετατέθηκε στα Πηγάκια Τηληφύρας, αντικαθιστώντας το διδάσκαλο που πήρε άδεια μετεκπαίδευσης στο εξωτερικό.

Το επόμενο σχολικό έτος ο κ. Αθανάσιος διορίστηκε στο Παλαιόκυθρο όπου εργάστηκε δυο σχολικά έτη, 1934-1936 και το σχολικό έτος 1936-37 διορίστηκε στο Μαραθόβουνο. Εδώ κατήρτισε τάξεις Αγγλικών για μαθητές που είχαν ήδη τελειώσει το Δημοτικό Σχολείο με την έγκριση του Διευθυντού Παιδείας.

Με επιστολή του Διευθυντού Παιδείας ημερ. 16.12.1937 ειδοποιείται ο κ. Αθανάσιος ότι από 1.1.1938 μονιμοποιείται στην Γ' τάξη των διδασκάλων. Με άλλη επιστολή του Διευθυντού Παιδείας ημερ. 14 Ιουνίου 1940 μετατίθεται από το Μαραθόβουνο στον Άγιο Ανδρόνικο όπου θα διδάξει και τα Αγγλικά.

#### Πιστοποιητικόν

Ο υπογεγραμμένος Μουκτάρης Αγίων Ομοιοηγητών πιστοποιώ, ότι υφίσταται νόμιμος γάμος μεταξύ του διδασκάλου Αθανασίου Πέτσα και της Γαλάτειας Α. Παπαγαβριήλ. Ο γάμος εγένετο το 1942.

Εν Αγίοις Ομοιοηγηταίς  
2 Φεβρουαρίου 1944

Ο Μουκτάρης  
Χ. Χαραλαμπίδης

Ο κ. Αθανάσιος με επιστολή του εν Αγίω Ανδρονίκω, 4 Μαΐου 1944, αναφέρει πως συμπληρώθηκαν 4 χρόνια υπηρεσίας εις Άγιον Ανδρόνικον, 60 μίλια μακράν της κατοικίας, υποβαλλόμενος εις αρκετά έξοδα δι' αγωγή του ιδίου και της συζύγου. Η διδασκαλική κατοικία είναι ακατάλληλος δι' οικογένεια και επί δύο νύκτας αναγκαστήκαμε να κοιμηθούμε στο σχολείο γιατί έσταζε παντού.

Δια τους άνω λόγους παρακαλώ όπως με διορίσετε εις Λευκωσίαν ή εις τα περίχωρα αυτής εάν υπάρξει θέσις Διευθυντού.

Μετά τιμής, Αθανάσιος Πέτσας

Τύπος προς τας προνοίας του άρθρου 42Α του περί Στοιχειώδους Παιδείας Νόμου 1933-1934.

Λαμβάνω την τιμήν να σας πληροφορήσω ότι επιθυμώ να εξασκήσω το δικαίωμα της επιλογής, αντί πλήρους συντάξεως, συντάξεως ίσης προς τα τρία τέταρτα της πλήρους συντάξεως ομού μετά φιλοδωρήματος ίσου προς δέκα φορές την ετήσιαν αξίαν της ούτω γινομένης ελαττώσεως εις την σύνταξιν.

Διατελώ μετά τιμής,  
Αθανάσιος Πέτσας

Γραφείον Παιδείας

14.8.1944

Κύριον Αθανάσιον Πέτσαν

εις Αγίους Ομοιογυητές

Ο Διευθυντής Παιδείας πληροφορεί τον κ. Αθανάσιον Πέτσαν, ότι μετατίθεται από Άγιον Ανδρόνικον εις Λευκόνοικον από 1.9.1944 ως Βοηθός Διευθυντής, όπου θα διδάξει και τα Αγγλικά.

Ο κ. Αθανάσιος Πέτσας με επιστολή του προς τον Διευθυντή της Παιδείας ημερ. 11.10.1944 τον πληροφορεί ότι απέκτησε το πρώτο του τέκνο.

Ο κ. Αθανάσιος Πέτσας με επιστολή ημερ. 22 Νοεμβρίου 1946 τον πληροφορεί ότι απέκτησε το δεύτερό του τέκνο.

Ο Μουκτάρης Αγίων Ομοιογυητών επιβεβαιού τας άνω πληροφορίες.

Χ. Χαραλαμπίδης

Με επιστολή του Διευθυντού Παιδείας ημερ. 27.8.48 πληροφορείται ο κ. Αθανάσιος Πέτσας εις Αγίους Ομοιογυητές ότι μετατίθεται από 9.9.1948 από Λευκόνοικον εις Λιμνιά ως διευθυντής.

Ο Μουκτάρης Λιμνιών με επιστολή του ημερ. 10.9.1948 πληροφορεί τον Διευθυντή Παιδείας ότι οι διδάσκαλοι του χωριού του κ.κ. Αθανάσιος Πέτσας, Γεώργιος Στέλιου, Ανδρέας Τσιάρρης και Γεωργία Χαραλαμπίδου ανέλαβαν καθήκοντα από 9.9.1948.

Ο Μουκτάρης Σ.Μ. Συμεού

Ο Μουκτάρης Λιμνιών με επιστολή του ημ. 10.9.1949 προς τον Διευθυντή της Παιδείας τον πληροφορεί ότι οι διδάσκαλοι του χωρίου του κ.κ. Αθανάσιος Πέτσας, Μιχαήλ Πασιαρδής και Χρίστος Ηλιόπουλος ανέλαβαν καθήκοντα από 9.9.1949.

Ο Μουκτάρης

Σ.Μ. Συμεού

Ο Διευθυντής της Παιδείας με επιστολή του ημερ. 4.12.50 πληροφορεί τον κ. Αθανάσιον Πέτσαν από 4.12.50 μετατίθεται από Λιμνιά εις Κώμα του Γιαλού.

Ο Μουκτάρης Κώμας Γιαλού με επιστολή του 9.12.50 πληροφορεί το Διευθυντή της Παιδείας ότι ο κ. Αθανάσιος Πέτσας ανέλαβε καθήκοντα εις το σχολείο μας από 9.12.1950.

Ο κ. Αθανάσιος Πέτσας με επιστολή του προς τον Διευθυντή της Παιδείας ημερ. 29 Μαρτίου 1951 διαμαρτύρεται ότι η μετάθεσίς του από Λιμνιά εις Κώμα Γιαλού έγινε για να διορθωθεί μια δυσάρεστος κατάστασις εξ αιτίας άλλων και ο βοηθός Διευθυντής της Παιδείας τον είχε διαβεβαιώσει ότι αι υπηρεσίαι εις Κώμα Γιαλού θα εθεωρούντο ως συνέχεια της υπηρεσίας του.

Κανονικώς λοιπόν έπρεπε να του σταλή φόρμα, που δεν έχει σταλεί, για να δηλώσει εάν θέλει μετάθεσιν ή όχι. Γι αυτό παρακαλεί να του σταλεί τέτοιο φόρμα για να κάμει επιλογή.

Ο ίδιος θεωρεί τη μετάθεσίν του άδικη και πάντοτε θα ζητά ικανοποίησιν.

Ο νέος Διευθυντής της Παιδείας Δρ Σηάϊτ με επιστολή του ημερ. 6.12.1949 προς τον κ. Αθανάσιον Πέτσαν αναφέρει ότι εις τον σχολικόν κήπον Λιμνιών είχε γίνει λίαν αξιόπαινος εργασία κατά το σχολ. έτος 1949-50.

Δηλώνει προς τούτοις ότι είναι πολύ ευχαριστημένος, διότι η εκπαιδευτική αξία των σχολικόν κήπων αναγνωρίζεται υπό των διδασκάλων και έχει πλήρη πεποίθησιν ότι εσείς και οι βοηθοί σας θα εξακοηουθήσετε να εξυψώνετε το επίπεδο των σχολικόν κήπων εις το μέλλον.

Σημ.: Η επιστολή αυτή πρέπει να ηηφθεί υπό σημείωσιν όλων των βοηθών διδασκάλων τους οποίους αφορά.

Γ.Φ. Σηάϊτ

Διευθυντής Παιδείας

Ο Διευθυντής Παιδείας με επιστολή του ημερ. 14 Ιανουαρίου 1952 πληροφορεί τον κ. Αθανάσιον Πέτσαν ότι από 8.1.1952 εργάζεσθε ως διευθυντής III τάξεως εις Κώμα του Γιαλού και θα πληρώνεσθε το ανάλογον επίδομα.

Με επιστολή του Διευθυντού Παιδείας ημερ. 16.6.1954 πληροφορεί τον κ. Αθανάσιον Πέτσαν ότι μετατίθεται από Κώμα του Γιαλού εις Τράχωνα από 9.9.1954 ως διευθυντής.

Οφείλετε να με πληροφορήσετε μέσω της Σχολικής Επιτροπείας για ανάληψη καθηκόντων σας εις την νέαν θέσιν.

Εν Τράχωνα Διευθυντήν Παιδείας,  
9.9.1954 Λευκωσίαν

Έντιμε Κύριε,

Λαμβάνω την τιμήν να πληροφορήσω Υμάς ότι οι δάσκαλοι Τράχωνα κ.κ. Αθανάσιος Πέτσας, Μαρία Χ΄Σάββα, Θεοδώρα Ασπρή ανέλαβαν καθήκοντα σήμερον.

Μετά τιμής  
Μουκτάρης Τράχωνα

Εν Τράχωνα 12.9.1955 Έντιμον Διευθυντή Παιδείας, Λευκωσίαν

Έντιμε Κύριε, Σας πληροφορώ ότι οι διδάσκαλοι Τράχωνα κ.κ. Αθανάσιος Πέτσας, Μιχαήλ Σ. Παυλίδης, Γεώργιος Ακκίδης, Μαρία Χατζησαάββα, Θεοδώρα Ασπρή και Γκλήορια Σεργίδου ανέλαβαν καθήκοντα από 9.9.1955.

Ο Μουκτάρης Τράχωνα

Certificate of Attendance at Summer Course 1957 Course Visual Aids at summer Course 1957.

Course Visual Aids from 2nd July to 19th July

Remarks Satisfactory Attendance

C.L. germanakos

Chief of Inspectors of Schools

Γραφείο Παιδείας

Κύριον Αθανάσιον Πέτσα

2 Μαΐου 1958

Διευθυντή Σχολείου Τράχωνα

Αναφορικά προς την αίτησιν σας δια την θέσιν μονίμου Διευθυντού προσκαλείσθε εις συνέντευξιν εις το Γραφείον Παιδείας εις Λευκωσία την 9ην Μαΐου 1958 και ώραν 10.30π.μ.

Διευθυντήν Παιδείας

Έντιμε Κύριε,

Λευκωσίαν

Θερμώς παρακαλώ Υμάς όπως με αφήσετε εις την παρούσαν θέσιν εις Τράχωνα 2-3 ακόμη έτη. Τα δύο μου τέκνα φοιτούν εις το Παγκύπριον Γυμνάσιον και δεν δύναμαι να τα αφήσω μόνα τους.

Περί πλείον κτίζω οικίαν δια την οποία εκρεώθην ένα σεβαστόν ποσόν και θα είναι καταστροφικόν δι' εμέ να την αφήσω ημιτελή, εάν διορισθώ μακράν της κατοικίας μου.

Εις Τράχωναν ίδρυσα Σύνδεσμον Γονέων και μαθητών ο οποίος με υπεβοήθησεν να ιδρύσω λειτουργία συσσιτίου. Ευρίσκω πρόθυμον συνεργασίαν και ελπίζω να επεκτείνω την δραστηριότητα του δια την ευημερία των παιδιών.

Αυτά δύναμαι να αναπτύξω και προφορικώς

15.5.58 Αθηναίου

Έντιμον Πρόεδρο και λοιπά

Μέλη Ελληνικού Εκπαιδευτικού Συμβουλίου

Κατά το σχολικόν έτος 1958-59 μετετέθην από Τράχωνα εις Αρρεναγωγείον Αθηναίου, όπου στην παρούσαν θέσιν συμπληρώνω υπηρεσίαν μόνο ενός έτους. Τελευταίως πήρα επιστολήν από τον Πρόεδρον και λοιπά μέλη του Συμβουλίου ότι μετατίθεμαι από Αρρεναγωγείο Αθηναίου εις Κόρννον. Την μετάθεσίν μου αυτήν θεωρώ αντικανονικην και εξευτελιστική δι' εμέ. Εδικαιούμην να υπηρετήσω εις Αθηναίου επί τετραετίαν· αντί τούτου μετετέθην από το πρώτο έτος· ούτε δε μου εδόθη η ευκαιρία επιλογής θέσεως εις πν να μετατεθώ.

Ίσως οικονομικαί ανάγκαι της κοινότητος Αθηναίου να υπαγόρευσαν την μετάθεσίν μου· δεν ελήφθησαν όμως ποσώς υπ' όψιν εμού του μετατιθεμένου διδασκάλου.

Υπηρετώ την Παιδείαν της Κύπρου επί 33 έτη και είμαι διευθυντής πρώτης τάξεως επί πενταετίαν.

Άλλοι διευθυντές μόλις προαχθέντες διωρίσθησαν εις θέσεις καλυτέρας από εμέ, ο

οποίος διωρίσθην εις απομεμακρυσμένην και σχεδόν δευτέρας τάξεως. Εις τι έπταισα δια να υποστώ την προσβοήην αυτήν και τον εξευτελισμόν;

Η παιδεία μας στηρίζεται επί του εμπύχου υλικού της. Με ποίαν διάθεσιν να εργασθή έν στέλεχος της παιδείας το οποίον θεωρεί τον εαυτόν τοιυ ως μη τυγχάνον δικαίας μεταχειρίσεως; Έχω δύο τέκνα εις το Παγκύπριον Γυμνάσιον. Ο υιός μου Ανδρέας Αθαν. Πέτσας επί τρία έτη είναι πρώτος της τάξεως και παίρνει το Πούλησιον βραβείον. Εις τούτο βεβαίως συντείνει και η πατρική μου συμβοήή.

Θερμώς παρακαλώ Υμάς, Έντιμοι Κύριοι, όπως αναθεωρήσετε την απόφασιν Υμών και με διορίσετε εις μίαν θέσιν τιμητικήν και πλησιοστέραν προς την κατοικίαν η οποία είναι εις Αγίους Ομοιογητάς, δια να δύναμαι να επισκέπτομαι ενίοτε την οικογένειάν μου.

Μετά εκτιμήσεως

Αθανάσιος Πέτσας

Διευθυντής Αρρεναγωγείου Αθηαίνου

Σημ: Απάντησις: Ελήφθη η επιστολή σας ημερ. 15.5.1958 προς τον Πρόεδρο και τα μέλη του Ελληνικού Εκπαιδευτικού Συμβουλίου. Ενετάλην να σας πληροφορήσω ότι το ζήτημα σας τεθεί υπό συμπαθή μελέτην.

The office of the District Medical Office Nicosia

23.12.1959

I the undersigned Dr Theod. Symeonides District Medical Officer Nicosia do hereby Certify that I have examined Mr Athanasios Petsas and I have found him to physically and mentally healthy that he is not suffering from contagious or infections disease, and I am of the opinion that he is fit.

District Medical Officer

Εν Άσσια τη 24η Μαΐου 1961

Έντιμον Διευθυντή της Παιδείας Λευκωσία

Έντιμε Κύριε,

Πληροφορούμαι, ότι πρόκειται να κενωθεί η θέση Διευθυντού σχολείου Αγίων Ομοιογνητών. Είμαι κάτοικος Αγίων Ομοιογνητών και παρακαλώ όπως θεωρηθώ ως υποψήφιος εις την θέση αυτήν. Ο διορισμός ούτος θα ήτο πολύ εξυπηρετικός δι' εμέ, ως οικογενειάρχη, έχοντα δύο τέκνα στο Παγκύπριον Γυμνάσιον.

Παρακαλώ, σημειώσατε ότι είμαι ευχαριστημένος εις την παρούσαν θέση μου εις Άσσιαν. Μόνον εις περίπτωση διορισμού μου εις Αγίους Ομοιογνητάς θα εδεχόμην μετάθεσιν από Άσσιαν.

Μετ' εξαιρέτου τιμής  
Αθανάσιος Πέτσας  
Διευθυντής Σχολείου Άσσιας

Γραφείον Παιδείας  
Λευκωσία 27.8.1963

Κύριον  
Αθανάσιον Πέτσαν, Διευθυντήν  
Σχολείου Άσσιας

Πληροφορείσθε ότι μετατίθεσθε από Άσσιαν εις Στρόβολον Α' ως Διευθυντής Α' από 1.9.1962.

Γραφείον Παιδείας  
Λευκωσία 26 Ιουνίου 1967  
Αθανάσιος Πέτσας Διευθυντής Α' τάξεως  
Ημερομηνία Γεννήσεως 10.11.1907  
Ημερομηνία Αφυπηρητήσεως 30.11.1967  
Επιλογή Σύνταξις και φιλοδώρημα  
Ημερομηνία Α' Διορισμού 1.9.1926  
Σύνολον ετών υπηρεσίας μέχρι 30.11.1967  
ότε αφυπηρετεί 41 και 3 μήνες  
Υπουργείο Παιδείας  
27 Νοεμβρίου 1967

Κ. Κωφού



Κύριον Αθανάσιον Πέτσαν  
Διευθυντήν Δημοτικού Σχολείου  
Α' εἰς Στρόβορον Α'

Επιθυμῶ να σας πληροφορήσω ὅτι συμφώνως προς τον εν ισχύι Νόμον αφυπηρετείτε την 30ην Νοεμβρίου 1967 ἠόγω ορίου ηλικίας. Γίνονται διευθετήσεις περί καταβολῆς εἰς υμᾶς του φιλοδωρήματος και της συντάξεως σας.

Επί τη ευκαιρία επιθυμῶ να εκφράσω προς υμᾶς τας θερμὰς μου ευχαριστίας δια την πολῦτιμον συμβολὴν σας εἰς την ἀνύψωσιν της στάθμης της Ελληνικῆς ἐν τη νήσῳ ἐκπαιδεύσεως και την βαθεῖαν ἐκτίμησιν ἡμῶν προς το ἔργο σας.

Α. Κούρος

Τμηματάρχης Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως

Ο κ. Αθανάσιος Πέτσας καθ' ὄλην την διάρκειαν της υπηρεσίας υπήρξε συνεργάσιμος μεταξύ των συναδέλφων του και οὐδέποτε ἔδωσε αφορμὴν παραπόνων. Μα και τις Αρχές ἐκτιμοῦσε ἀν και τον εἶχαν ἀδικήσει εἰς τας μεταθέσεις. Το σχολ. ἔτος 1958-59 τον εἶχαν διορίσει Διευθυντήν Α' στο Ἀρρεναγωγεῖο Αθηναίου, ὕστερα ἀπὸ συμπλήρωσιν ἐνός ἔτους υπηρεσίας τον μετέθεσαν εἰς Κόρννον, θέσιν σχεδόν δευτέρας τάξεως. Με ὄλην την πικρίαν και ἀπογοήτευσιν που δοκίμασε γράφει ἐπιστολὴν ἡμερ. 15 Ιουνίου και ἐκθέτει ἕνα προς ἕνα τα ἐπιχειρήματά του και ἀναμένει δικαίωση που ἦθε πολὺ σύντομα.

Ο κ. Αθανάσιος Πέτσας μετὰ την αφυπηρέτησίν του εἰργάσθη με σύμβασιν εἰς τα δημοτικά σχολεῖα και σ' ἄλλες θέσεις δημοσίου και ἰδιωτικοῦ τομέα:

1. Σχολεῖο Ἀγίου Δομετίου Γ με διευθυντήν τον Α. Βορκάν 2 μήνες  
Γενάρη και Φεβράρη 1968
2. Σχολεῖο Λακατάμιας με Διευθυντή τον Κιτρομηλίδην
3. Κοινωνικὲς Ασφαλίσεις για 6 μήνες £1 την ἡμέραν
4. Ἐξω Μετόχι με διευθυντήν το Θεμιστοκλή Κανικλίδην
5. Λύση με διευθυντή τον Ἰωνά 1 μήνα
6. Τράχωνα με διευθυντή τον Ποθυδώρου 2 μήνες
7. Ἄσσια με διευθυντή τον Τροκκούδη 3 μήνες
8. Βιβλιοπωλεῖο Hellenic 6 μήνες £1 την ἡμέρα
9. Δίκωμον Α' 19.10.1970-20 Δεκεμβρίου 1970 Διευθ. Σάββας Παπανδρέου
10. Γ' Σχολεῖο Ἀραδίππου 3.4.1970 - 12.6.1970 Διευθ. Μαρία Αναστασίου
11. Δημ. Σχολ. Λυθροδόνα 2.3.1971 - 10.4.1971 Διευθ. Χ"Θεοδοσίου

12. Για παρατηρήσεις επί της τροχαίας. Έκαμαν ειδικά μαθήματα σ' όσους απετάθησαν να συμμετάσχουν. Ανάμεσα τους και ο κ. Αθανάσιος.

Όλοι έπρεπε να επισκέπτονται τις νύκτες που ήσαν συγκεντρωμένα όλα τα μέλη της οικογένειας. Εγέμιζαν για κάθε ένα μέλος της οικογένειας. Εργασία συνεχής αλλήλα κουραστική και εξαντλητική. Περιγραφή εκάστου μέλους: Ονοματεπώνυμον ηλικία, απασχόληση αμοιβή και άλλα. Ο Αθανάσιος ειργάσθη πολύ λίγο χρόνο και το 1973 εγκατέλειψε κάθε απασχόληση.

Έτη υπηρεσίας και θέσεις που πέρασε ο κ. Αθανάσιος:

- 1926-27 Αηήικι
- 1927-33 Αθηαίνου
- 1935-40 Μαραθόβουνοσ
- 1940-44 Άγιος Ανδρόνικος
- 1944-48 Λευκόνοικον, Βοηθός Διευθυντής
- 1948-51 Λιμνιά, Διευθυντής Β
- 1951-1954 Κώμα του Γιαηού, Διευθυντής Β'
- 1954-55 Διευθυντής Β', Τράχωνας
- 1955-58 Διευθυντής Α', Τράχωνας
- 1958-59 Αθηαίνου, Διευθυντής Α'
- 1959-62 Άσσια, Διευθυντής Α'
- 1962-67 Στρόβοηος Α', Διευθυντής Α'

Ο κ. Αθανάσιος Πέτοας καθ' όλη την περίοδοη της υπηρεσίας υπήρξε συνεργάσιμος μεταξύ των συναδέλφωη του και ουδέποτε έδωσε αφορημήη παραπόηων.

Μα και τις εκπαιδευτικές Αρχές εκτιμούσε πάντοτε αν και τον είχαν αδικήσει στις μεταθέσεις. Το σροη. έτος 1958-59 τον είχαν διορίσει διευθυντήη Α' στο Αρρεναγωγείο Αθηαίνου στο επόμενο σροη. έτος 1959-60 τον μετέθεσαν εις Κόρνον, θέσιν σχεδόν Β' τάξεωσ. Με όληηη την απογοήτευσιν και πικρίαη που δοκίμασε για την αδικίαη που του έγινε γράφει επιστολήη προς τον Πρόεδρο και τα λοιπά Μέληη του Εκπαιδευτικού Συμβουηίου με ημερ. 15.6.1950 και εκθέτει με λεπτότητα και εκτίμηση τα επιχειρήματά του ένα προς ένα και αναμένει δικαίωση που χωρίς καθυστέρηση ήηθε.

Κατά την τελική αξιολόγηση της υπηρεσίας του δεν ήηφθηκε υπ' όψηη ότι πολύ ενωρίς προήχθη ο κ. Αθανάσιος εις την Γ' τάξηη των διδασκάλωη.

Στο Λευκόνοικον διωρίσθη τότε ως Βοηθός Διευθυντής όπου υπηρέτησε 4 χρόνια. Έπρεπε να προστεθούν έως 4 χρόνια διευθυντή Β' τουλάχιστον.

**ΤΟ ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΛΟΙ ΟΤΙ**

Η Δ/νις Ελληνική Αθαν. Πέτσα εκ Λευκωσίας Κύπρου, εγγραφείσα εις τους πρωτοετείς φοιτητάς της Νομικής Σχολής τη 16.11.1964 υπ' αύξοντα αριθμόν μητρώου 94 δια το Παν. έτος 1964-65, τυγχάνει τριτοετής φοιτήτρια Πανεπ. έτους 1966-67 και διανύει νυν το έτος τούτο εν τη ειρημένη Σχολή. Υπέστη επιτυχώς την πρώτην και δευτέραν τμηματικόν εξέτασιν. Η φοίτησις εν τη Νομική Σχολή είναι τετραετής.

Εν Αθήναις τη 12.12.1966

Ο Πρύτανις

Η Ελληνική μετά τη συμπλήρωση των σπουδών της στην Αθήνα επέστρεψε στην Κύπρο, έκαμε ειδικές μελέτες στη Νομική και απέκτησε Master. Προσλήφθηκε στη Δημόσια Υπηρεσία και ανήλθε σε υψηλές θέσεις και τελευταία διορίσθηκε Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΑΤΙ σε αντικατάσταση της κ. Λένιας Σαμουήλ που αφυπηρέτησε.

**ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ****ΤΟ ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΛΟΙ ΟΤΙ**

Ο Ανδρέας Αθαν. Πέτσας εκ Λευκωσίας Κύπρου, έτος γεννήσεως 1944, ενεγράφη εις τους φοιτητάς της Ιατρικής Σχολής τη 22.10.1962 υπό αύξοντα αριθμό μητρώου 12155 δια το Παν. έτος 1962-63 ως πρωτοετής φοιτητής της Ιατρικής.

Ανενέωσε την εγγραφήν αυτού δια τα έτη 1963-64, 1964-65, 1965-66 και 1966-67 ως πεμπτοετής. Η φοίτησις εν τη Ιατρική Σχολή είναι εξαετής.

Εν Αθήναις 5.12.1966

Ο Γενικός Γραμματέας

Ο κ. Αθανάσιος Πέτσας δεν υπήρξε μόνο ένας εξαίρετος εκπαιδευτικός, αλλή και ένας στοργικός σύζυγος και ένας αξιαγάπητος πατέρας.

Νυμφεύθηκε τη Γαλιάτεια Α. Παπαγαβριήλ το 1942 έηκουσα και αυτή την καταγωγή από την Κυθρέα και εγκαταστάθηκαν εις ιδιόκτητον κατοικίαν εις Αγίους Ομοιογυτάς.

Έκτοτε πέρασαν ένα αρμονικό συζυγικό βίο που θα τον ζήλευε και το πλείον αρμονικό ζευγάρι.

Απέκτησαν δύο τέκνα, τον Ανδρέα και την Εθπινίκη. Έδωσαν και στα δυο χριστιανική ανατροφή και πλούσια μόρφωση.

Φοίτησαν και τα δύο στο Παγκύπριο Γυμνάσιον και σ' όλες τις σχολικές χρονιές ήσαν μεταξύ των αρίστων μαθητών.

Μετά την αποπεράτωση των γυμνασιακών τους σπουδών ο μεν Ανδρέας έκαμε εγγραφή στην Ιατρική Σχολή Αθηνών, η δε Εθπινίκη στη Νομική Σχολή Αθηνών. Η Ιατρική Σχολή απαιτούσε εξαετή φοίτηση η δε Νομική Σχολή απαιτούσε τετραετή φοίτηση.

Ο Ανδρέας μετά τη συμπλήρωση των σπουδών του στην Αθήνα μετέβη στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής για ειδίκευση στην καρδιολογία, όπου φοίτησε 4 χρόνια στο Πανεπιστήμιο Βαητιμόρης και 2 στο Πανεπιστήμιο Μαϊάμι της Φλώριδας. Μετά από 6 έτη ειδίκευσης στην καρδιολογία επέστρεψε στην Κύπρο ως ένας άριστος καρδιολόγος και μαζί με τους δυο άθλους καρδιολόγους, Αντωνόπουλο και Αναστασιάδη, ίδρυσαν στη Λευκωσία το Καρδιολογικό Διαγνωστικό Κέντρο και εξόπλισαν τούτο με τα πλείον σύγχρονα μηχανήματα.

Μετά την αναχώρηση του Ανδρέα για σπουδές στην Αμερική η Εθπινίκη παρέμεινε μόνη και οι γονείς της απεφάσισαν να μεταβεί η Γαλήτεια να τη συντροφεύει και να την περιποιείται.

Η Γαλήτεια και στις προηγούμενες χρονιές επισκεπτόταν τα τέκνα της στην Αθήνα αηηά για σύντομες χρονικές περιόδους και επέστρεφε στη Λευκωσία. Αυτή την τελευταία χρονιά των σπουδών της θυγατέρας της η παραμονή της στην Αθήνα θα αρχίσει τον Απρίηιο του 1968 και θα ηήξει τον Απρίηιο του 1969.

Οι γονείς χάριν των τέκνων δεν υποηογίζουη ταηαιπωρίες όσο δύσκοηες και αν παρουσιάζουηται.

*Χριστόδουηος Πέτσας*