

ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ

Ένα από εκείνα τα παιδιά της Κυθρέας που ζούν και εργάζονται στο εξωτερικό και για τα οποία ως Κυθρεώτες είμαστε υπερήφανοι.

Ο Αντρέας γεννήθηκε στη Κυθρέα στις 7/10/1949. Γονείς του ο Νίκος Φιλιππίδης και η Στέλλα Φιλιππίδου, το γένος Ακαθιώτη και μικρότερα αδέρφια του η Θέτις και ο Γιώργος. Φοίτησε στο Δημοτικό Σχολείο Κυθρέας και στη συνέχεια στο Παγκύπριο Γυμνάσιο στη Λευκωσία. Σπούδασε (1972-1976) με υποτροφία στο Αμερικάνικο Πανεπιστήμιο της Βηρυτού και κατάφερε να αποφοιτήσει το 1976 μέσα από



δύσκολης συνθήκης λόγω του εμφυλίου πολέμου στο Λίβανο και της βάρβαρης τουρκικής εισβολής στην Κύπρο. Πνεύμα ανήσυχου με δίψα για μάθηση, αφιέρωσε το μεγαλύτερο μέρος της επίγειας ζωής του στην απόκτηση γνώσεων. Επόμενος στόχος, η απόκτηση διδακτορικού διπλώματος στα Οικονομικά. Φεύγει για την Αμερική και ύστερα από εγγραφή στο διδακτορικό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου του Connecticut, το 1994 του απονεμήθηκε ο τίτλος του Διδάκτορα.

Κατά τη διάρκεια των σπουδών του γνώρισε και παντρεύτηκε την Dr. Judith Fifield με τη οποία απέκτησε το 1988 μια κόρη, την Αλεξάνδρα. Εργαζόταν ως καθηγητής στο Post University και στο University of Connecticut στο Master's in Business Administration Programme.

Η αγάπη του για την Κύπρο και οι στενοί δεσμοί με την οικογένεια και τους φίλους δεν σταμάτησαν παρά μόνο με το θάνατό του. Κάθε καλοκαίρι βρισκόταν για λίγες μέρες στην Κύπρο και για όλη τους, γνωστούς, φίλους και συμμαθητές είχε μια καλή κουβέντα και σ' όλη τους χάριζε απλόχερα εκείνο «το πλατύ γλυκό χαμόγελο» που τον χαρακτήριζε από τότε που είμασταν μικρά παιδιά...

Έφυγε πολύ νωρίς ύστερα από σύντομη ασθένεια, στις 29/10/2006, μόλις 59 χρονών.

Στην κηδεία του, που έγινε στις 2.11.06 στην Αμερική στην παρουσία της μητέρας και των 2 αδελφών του, ο πρώτος εξαδέλφος του Στέλιος Αντρέα Φιλιππίδης τον αποχαιρέτησε με τα πιο κάτω λόγια:

«Υπήρχαν 2 σημαντικές πτυχές της ζωής του Αντρέα που πρέπει να επισημανθούν. Πρώτον και πιο σημαντικό η άσβεστη δίψα του για την γνώση και μόρφωση. Δεύτερον, η ικανότητα του να συνδέεται και να επικοινωνεί με όλη ανεξαρτητως τα άτομα. Ο Αντρέας είχε ένα φυσικό χάρισμα να κάνει φιλίες με όποιο άτομο συναντούσε.

Ο Αντρέας μεγάλωσε στη Κύπρο σε δύσκολες εποχές που χαρακτηρίζονται από τις προσπάθειες του Κυπριακού λαού να αποτινάξει τον Άγγλο αποικιοκράτη στη δεκαετία του 1950 και τον ανταγωνισμό μεταξύ του ελληνοκυπριακού πληθυσμού και του τουρκοκυπριακού που αποτελούσε μειονότητα. Κατά την διάρκεια της τούρκικης εισβολής στην Κύπρο το 1974, η οικογένεια του Αντρέα έχασε όλη την περιουσία της συμπεριλαμβανομένου και του πατρικού τους σπιτιού. Παρ' όλο ότι οι πόροι της οικογένειας είχαν εξαντληθεί, η δίψα για μόρφωση του Αντρέα ήταν αστείρευτη. Δούλεψε σκληρά, στερήθηκε και κατάφερε να εξασφαλίσει με την αξία του υποτροφία για το Αμερικάνικο Πανεπιστήμιο της Βηρυτού το 1972. Ενόσω ήταν στη Βηρυτό, η δίψα του για μάθηση διακόπηκε λόγω του εμφυλίου πολέμου στο Λίβανο πράγμα το οποίο δεν τον αναχαίτισε όμως, και αποφοίτησε τελικά το 1976.

Έθεσε κατόπιν ένα ακόμα πιο μεγαλεπήβολο και ψηλό στόχο ο οποίος διαμόρφωσε και καθόρισε τη ζωή του για τα επόμενα 20 χρόνια και αυτό ήταν η απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος στα Οικονομικά. Το 1977 ήλθε στις Η.Π.Α. (χωρίς οικονομική στήριξη και πάλη) αληθιά εφοδιασμένος με πολλή όνειρα και ακατάπαυστη δίψα για μάθηση. Εγγράφηκε στο Διδακτορικό Πρόγραμμα του Πανεπιστημίου του Connecticut.

Κατά την διάρκεια της φοίτησής του, γνώρισε τη μελλοντική και αγαπημένη σύζυγο του Judith η οποία υπήρξε η αστείρευτη πηγή στήριξης και έμπνευσης του Αντρέα. Το 1988 η ευτυχία του ζευγαριού συμπληρώθηκε με τη γέννηση της αγαπημένης τους θυγατέρας Αλεξάντρας. Με τη συνεχή ηθική στήριξη της Judith ο Αντρέας πέτυχε το πολύ ψηλό στόχο που είχε θέσει να αποκτήσει το διδακτορικό του δίπλωμα το 1994.

Ο Αντρέας είχε το έκδηλο χάρισμα και ικανότητα να ενδιαφέρεται για όλους όσους συναντούσε. Δεν τον ενδιέφερε καθόλου τι οικονομικό ή κοινωνικό βάθρο και υπόσταση είχε ο συνομιλητής του. Συχνά τον άκουα να λέει ότι θα μπορούσε να αλληλάξει η ζωή αν απλά έδιδες σε κάποιο άηλο άτομο χρόνο και ενδιαφέρον,. Είναι ακριβώς αυτά τα σπάνια χαρίσματα που ανέδειξαν τον Αντρέα σε ένα εξαιρετικό καθηγητή, υπέροχο ερμηνευτή της ζωής και ένα συνεχή ερευνητή.

Παρακαλώ επιτρέψτε μου, να μοιραστώ μαζί σας κάποιες αναμνήσεις ή και γεγονό-

τα, που θυμάμαι από τον πιο αγαπημένο και στενό μου εξάδελφο. Μεγαλώσαμε μαζί στο αγαπημένο μας χωριό την Κυθρέα (η οποία τώρα βρίσκεται υπό κατοχή από τα τούρκικα στρατεύματα) και είμαστε οι δύο πρωτότοκοι υιοί, δύο αξιοπρεπέστατων και εργατικών αδελφών του Νικόλη και Αντρέα Φιλιππίδη οι οποίοι έχαιραν μεγάλης εκτίμησης.

Ο εξάδελφός μου Αντρέας, πέντε χρόνια μεγαλύτερος μου ήταν ο μέντορας μου, και ο μεγαλύτερος αδελφός που δεν είχα. Αντιδρούσε πάντοτε βάζοντας με κάτω από τις φτερούγες του και οπωσδήποτε θέτοντας το πιο καλό παράδειγμα για μένα. Η αγάπη και εκτίμηση που υπήρχε πάντοτε, ανάμεσα μας δεν είχε όρια. Δεν θα υπάρχουν πλέον μακροσκελείς συζητήσεις μέχρι τις 3 η ώρα το πρωί για να αναλύσουμε και επιλύσουμε τα προβλήματα του παγκόσμιου , Δεν θα υπάρξουν απλές ανθρώπινες στιγμές, όπως το να ξεσπούμε σε ξεκαρδιστικά γέλια ενόσω παρακολουθούμε κωμωδίες στην τηλεόραση. Και οπωσδήποτε ούτε περίπατοι στις αμμουδιές της Κύπρου μας, και στις ακτές του New Jersey, στο εξοχικό. Δεν θα υπάρχουν ούτε παρτίδες ποδοσφαίρου στα χωράφια της Κυθρέας μας ούτε απογευματινοί ύπνοι στους άνετους καναπέδες των βιβλιοπωλείων B & Nobles (που τόσο συχνά επισκεπτόμασταν αναζητώντας με δίψα βιβλία και πληροφορόρηση). Δεν θα υπάρξουν ούτε χαρές και γιορτές τις παραμονές της Πρωτοχρονιάς που πάντοτε περνούσαμε με τις οικογένειες μας. Ευτυχώς όμως Αντρέα μου πια δεν θα υπάρχει ούτε πόνος».

«ΕΛΑΦΡΥ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΧΩΜΑ ΠΟΥ ΣΕ ΣΚΕΠΑΖΕΙ!»

ΑΝΤΙΟ ΑΓΑΠΗΜΕΝΕ ΦΙΛΕ ΚΑΙ ΕΞΑΔΕΛΦΕ!

Οι σελίδες αυτές είναι αφιερωμένες σε αγαπημένα πρόσωπα από την Κυθρέα και την ευρύτερη περιοχή της, που εγκαταλείπουν τα εγκόσμια.

Θερμή παράκληση του περιοδικού είναι όπως, μαζί με μια φωτογραφία αποστέλλεται και σχετικό βιογραφικό - άλλες πληροφορίες καθώς και επικήδειοι έγκαιρα στη διεύθυνση του περιοδικού.

Το σχετικό υλικό θα επιστρέφεται μετά τη δημοσίευσή του.

Νέοι Συνδρομητές

- Γηαύκος Γ. Γεωργιάδης, Λευκωσία
Σταύρος Γ. Γεωργιάδης, Λευκωσία
Αγγέλικα Γ. Γεωργιάδου, Λευκωσία
Αγγέλι Χατζηγιάννη, Λάρνακα
Ανδρέας Ανδρέου, Λευκωσία
Αντώνης Φερεκίδης, Λευκωσία
Αντώνης+ Έλλη Σάρδου, Λάρνακα
Γαλιάτεια Πρέντζα Κερκύδη, Λευκωσία
Γιώργος Ανδρέου, Λευκωσία
Γιώργος Γ. Γεωργιάδης, Λευκωσία
Δέσπω Τσινίκοη, Λάρνακα
Ειρήνη Ανδρέου, Λευκωσία
Ελευθερία Δημητρίου, Λάρνακα
Ηλέκτρα Φανοπούηου (3), Λευκωσία
Θέκη Ισαάκ, Παραηίμνι
Θέκη Ντειβις, Αγγηία
Μάριος Γ. Γεωργιάδης, Αγγηία
Μάριος Τσινίκοηας, Λάρνακα
Μάρω Πρέντζα, Λευκωσία
Μάρω Ρούσου (3) Λευκωσία
Μυριάνθης+Αγνή Κατσούρη, Ορμηδέια
Νεφέηη Ανδρέου, Λευκωσία
Νικόηας Ρ. Πρέντζας, Λευκωσία
Νικόηας Ρούσος, Λευκωσία
Πάτροκηος Χρυσσοστόμου, Λάρνακα
Παύηος Πασιουρτίδης (3) Λάρνακα
Πέτρος Χρυσσοστόμου, Λάρνακα
Ρίτα Μουγή, Λευκωσία
Σωτήρης Ανδρέου, Λευκωσία
Φοίβος Γ. Γεωργιάδης, Λάρνακα
Φωτούηη Ερωτοκρίτου, Λάρνακα
Χρίστος Γ. Γεωργιάδης, Λευκωσία
Χρύσω Κονή (3) Λευκωσία
Χρύσω Χριστοφή (5) Λάρνακα
Νίκος Αβραμίδης (2) Λευκωσία
Ρίτα Χριστοφόρου Λευκωσία
Αντρέας Χατζηκυριάκος, Λεμεσός
Χρυσούηηη Α. Ελευθερίου, Λευκωσία
Νούηηηη Σωτηριάδου, Λευκωσία
Κώστας Κωνσταντινίδης, Λευκωσία
Αχιηηέας Γ. Πέτσας, Λευκωσία
Βασιηική Βαφειάδου - Περικηέους,
Λευκωσία
Μάρω Πέτρου, Ψημοηόφου
Χρυστάηηηη Αντ. Κορέηηηη, Λευκωσία
Νίκος Κ. Μάντης, Λευκωσία
Κώστας Λ. Αδαμίδης, Λευκωσία
Φωτεινή Μιχαηηίδου, Λευκωσία
Κώστας Α. Τσικκάς, Λευκωσία