

Χρίστου Αρτεμίου: Η επόμενη μέρα περιμένουν το ήλιο να φέξει

της Ανθής Πέτσα -Σαββίδου

Στις 30 του Οκτώβρη 2007 έγινε στη Δημοσιογραφική Εστία η παρουσίαση του βιβλίου του συγχωριανού μας εκπαιδευτικού Χρίστου Αρτεμίου με τίτλο «Η επόμενη μέρα – περιμένουν τον ήλιο να φέξει» από το δημοσιογράφο Γ. Κασκάνη, τον Πολιτικό-Ευρωβουλευτή Γιαννάκη Κασουλήδη και τον φιλόλογο-επιθεωρητή - Π.Λ.Ε. στο Υπ. Παιδείας και Πολιτισμού Μάριο Βασιλείου.

Στο βιβλίο εξελίσσονται παράλληλα δυο ιστορίες: η προσωπική ιστορία του Ιασού που δεν είναι άλλος από τον συγγραφέα Χρίστο Αρτεμίου και με τρόπο μοναδικό και γλαφυρό η ιστορία της Κύπρου ανά τους αιώνες. Με κάθε ημερομέρα ζωντανεύει ο συγγραφέας την ιστορική διαδρομή της πατρίδας μας από τη μυθολογία μέχρι και τις μέρες μας. Ο λόγος του συγγραφέα ελκυστικός και διανθισμένος με ποιητικούς και υπερρεαλιστικούς κραδασμούς που αναβαθμίζουν εντυπωσιακά την αισθητική αξία του κειμένου.

Πρόκειται για ένα βιβλίο-κατάθεση ζωής 622 σελίδων με 63 κεφάλαια, το καθένα με το δικό του τίτλο, που αξίζει να μπει στο σπίτι κάθε Κυθρεώτη, γιατί γράφτηκε με αγάπη τόσο για την Κύπρο όσο και για την Κυθρέα μας. Μέσα από τις σελίδες του ξεδιπλώνεται και η κοινωνική ζωή της Κύπρου αλλιώς και της Κυθρέας ειδικότερα... Τα προσωπικά βιώματά του έναυσμα για αναπόληση, επιστροφή στα ανέμελα χρόνια αλλιώς και προβληματισμό για τα λάθη στην πολιτική αρένα της Κύπρου. Πρόκειται για μια φροντισμένη έκδοση, της οποίας τα εξώφυλλα κοσμούν πίνακες της κας Μάρως Χρ. Αρτεμίου, η οποία εκδόθηκε από τον κυπριακό εκδοτικό οίκο Επιφανίου.

Όπως ανέφερε και στην ομιλία του ο κος Γιαννάκης Κασουλήδης, «με αποσπάσματα από το τετράδιό του – που δημιουργήθηκε όταν ήταν μαθητής του Παγκυπρίου Γυμνασίου – ο πρωταγωνιστής μας μεταφέρει πολύ πίσω. Το τετράδιο- ημερολόγιο του πρωταγωνιστή στηρίχθηκε σε πληροφορίες που πήρε από τους γονείς του, τα μεγαλύτερα αδέρφια του και από τον παππού του ιερέα που ήταν απόφοιτος του σχολαρχείου».

Η ζωή του Χρ. Αρτεμίου κυλά παράλληλα και σε συνάρτηση με την ιστορία της πατρίδας μας: Φοιτητική ζωή στην Αθήνα, ΕΦΕΚΑ - διαδηλώσεις και συλλογή για το Κυπριακό, δημιουργία πυρήνα για τον αγώνα της ΕΟΚΑ, ομάδες δράσης. Επιστροφή στην Κύπρο-κρατητήρια Κοκκινотριμιθιάς, απέλασή του στην Αθήνα ως πολιτικού κρατούμενου. Συμφωνίες Ζυρίχης, επιστροφή στην Κύπρο. Η πορεία του συνεχής και αδιάλειπτη προσφορά στα κοινά: Στελέχος της ΠΕΚ, Συνδικαλιστικό Κίνημα από τις επάλληλεις των Καθηγητών. 1974 Εισβολή - για 20 χρόνια Πρόεδρος της Παγκύπριας Επιτροπής Προσφύγων, Λειτουργός Προεδρίας για ανθρωπιστικά θέματα και με ειδικά καθήκοντα.

Στη παρουσίαση του βιβλίου ο κος Κασκάνης στάθηκε ειδικά όπως είπε, «στον ενεργό και υπεύθυνο πολίτη που αναδεικνύει το βιβλίο. Τον πολίτη που ενημερώνεται, που συμμετέχει, που σκέφτεται, που προβληματίζεται. Τον πολίτη που, σε τελική ανάλυση βασανίζεται για να φθάσει όσο είναι δυνατό στην αλήθεια. Χωρίς να καταπίνει απροβλημάτιστα όλα όσα προσφέρει η κατά καιρούς κυρίαρχη άποψη των πολιτικών και των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης».

Στο βιβλίο του ο Χρ. Αρτεμίου δεν καταγράφει απλά ιστορικά γεγονότα. Πέρα από αυτά καταθέτει με έντονο - σε κάποιες στιγμές- ύφος την προσωπική του γνώμη αλλά και την πολιτική διάσταση των γεγονότων και όπως σωστά ανέφερε ο κος Κασουλίδης, «η ιστορική διαδρομή ακολουθεί μια παράλληλη πορεία με το θυμό και την αγανάκτηση του συγγραφέα. Βλέπει πως με την πάροδο του χρόνου, αντί να παίρνουμε ως κράτος τα διδάγματα που μας αφήνουν ως παρακαταθήκη οι πρόγονοί μας και να βελτιωνόμαστε, γινόμαστε όλο και χειρότεροι».

Καταληκτικά αναφέρω τα λόγια του ομιλητή του Βασιλείου πως «είμαστε στη φάση της αναγκαίας δράσης για επάνοδο της ειρήνης στην πατρίδα μας... η αθηινή ειρήνη είναι και ο μη πόλεμος, αλλά πολύ περισσότερο το αποτέλεσμα της ελευθερίας και της δικαιοσύνης. Μόνο τότε ζει και βασιλεύει η αθηινή ειρήνη... Ύψιστη και υπαρξιακή η ανάγκη για πορεία προς την ειρήνη, δηλαδή προς την επικράτηση της ελευθερίας και της δικαιοσύνης, προς την ισορροπία, την αρμονία, την τάξη, προς το φως, προς τον ήλιο. Αυτό είναι το μήνυμα το οποίο ο Χριστος Αρτεμίου μας μεταδίδει μέσω του βιβλίου του **Η Επόμενη μέρα - περιμένουν το ήλιο να φέξει**».

(Απόσπασμα από το βιβλίο παρουσιάζεται σε αυτή την έκδοση. Πρόκειται για το 18ο κεφάλαιο το οποίο αναφέρεται στη ζωή και το έργο του Κυθρεώτη πατέρα του, Αρτέμην Αρτεμίου - παρ. βλήπε σελ. 27-34.