

## Κώστας Χρυσάνθου

της *Μαρίτσας Κ. Χρυσάνθου*

Μας έφυγε ακόμα ένας Κυθραιώτης για πάντα, ο Κώστας Χρυσάνθου...

Ο Κώστας γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Κυθραία, στην ενορία Αγίας Άννας Συρκανιάς. Ο πατέρας του λεγόταν Χρυσάνθος Κωνσταντινίδης και η μητέρα του Ειρήνη Σπυρου από τον Άγιο Επίκτητο Κερύνειας. Ζούσαν στην Κυθρέα. Στο πέρασμα της ζωής τους απέκτησαν 3 παιδιά: τον Κώστα, τον Σπύρο και την Κικουίλη που ως άνθρωποι καλότατοι και ευκατάστατοι ζούσαν στο σπίτι τους μια καλή οικογενειακή ζωή.



Ο Κώστας γεννήθηκε στις 20 Φεβρουαρίου του 1920 και ως πρωτότοκος τον έστειλαν και τέλειωσε το Δημοτικό Σχολείο Κυθραίας και μετά για 2 χρόνια Γυμνάσιο στη Λευκωσία και 2 χρόνια στην Αγγλική Σχολή. Μετά από 4 χρόνια φοίτησης σε σχολείο ανώτερο, τον προσλαμβάνουν ως υπάλληλο στα Δημόσια Έργα.

Εργάστηκε λίγο καιρό και μετά έφυγε, γιατί ο μισθός ήταν μηδαμινός. Στη συνέχεια αγόρασε αυτοκίνητο που του άρεσε, για να εξυπηρετεί τον κόσμο. Πρόσφερε τον εαυτό του ως εκκλησιαστικόν επίτροπο της ενορίας του για πολύ καιρό. Επίσης εκλέγεται ως Δημοτικός Σύμβουλος στο Δημαρχείο Κυθρέας και επί της εποχής του έβαλαν και το νερό στα σπίτια της Κυθρέας.

Παντρεύτηκε την Μαρίτσα Φιλιππίδου και απέκτησαν μια κόρη, που μόρφωσαν και αποκατέστησαν αξιοπρεπώς.

Έχαιρε εξαιρετικής εκτιμήσεως από όλα τα κοινωνικά στρώματα της κωμόπολής μας διότι ήταν πάντα πρόθυμος, ευγενικός, πρoός και με καθυσύνη εξυπηρετούσε τον καθένα με το δικό του τρόπο.

Ευχόμαστε ο Πανάγαθος Θεός να κατατάξει την ψυχή του σε ουράνια γαλήνη!

Αιώνία η μνήμη σου!