

Χ΄΄ Βραχίμης Χ΄΄ Χριστοδούλου

ο σοσιαλιστής της Χαρδακιώτισσας

Στη συνέχεια της περιγραφής φυσιογνωμιών της Χαρδακιώτισσας Κυθρέας, στις πρώτες δεκαετίες του αιώνα μας, δίδουμε σήμερα την περιγραφή μιας ξεχωριστής φυσιογνωμίας του Χ΄΄ Βραχίμη Χ΄΄ Χριστοδούλου, που πολλοί τον περιγράφουν σα το σοσιαλιστή της Κωμοπόλεως μας.

Γεννήθηκε περί το 1870 και δολοφονήθηκε την 25.8.1945. Ήταν ο πρώτος γιος του Χ΄΄ Χριστοδούλου που κατοικούσε με τα παρακλάδια του στην συνοικία τους Χ΄΄ Πιερίδες και είχε αδέρφια το Σοφοκλή (πατέρα των Σιόρηδων) τον Κωνστάντινο (πατέρα του Γιώργκου της Εταιρείας) το Γιώρκο (πάππο του γράφοντος) την Παναγιωτού (Κωστή Μακρή) τη Μαριαννού (Τατταρή) και την Χρυσταλλού (Κυρτίνα).

Η οικογένεια του πατέρα του ήταν πλούσια με πολλή κτηματική περιουσία. Ο ίδιος, εκτός της σημαντικής περιουσίας που κληρονόμησε από τους γονείς του, εργαζόμενος σκληρά κατόρθωσε να πολλαπλασιάσει την περιουσία του και εκτός από τα περιβόλια και λιοχώρια που είχε στην ενορία του είχε εκτεταμένη γεωργική γη στον «Κοκκινόκρεμο» και προπαντός στο «Βούλκαρη», μια παραθαλάσσια περιοχή πίσω από τον Πενταδάκτυλο, δίπλα στην περιοχή της Χάρτζιας.

Παντρεύτηκε, ενωρίς με τη Μαρίτσα κόρη του γέρο Βαρέλλα και απέκτησαν 7 παιδιά: Τον Ηλία, Σάββα, Ξενή, Χρίστο, Μιχάλη, Κώστα και Δημήτρη, που όλοι έχουν το επίθετο Αβρααμίδης. Φιλομαθής και φιλοπρόοδος ο Χ΄΄ Βραχίμης, παράλληλα και εχόμενος, έστελλε τα παιδιά του μόλις απφοιτούσαν από το Δημοτικό και σε Σχολές Μέσης Παιδείας. Ο Ηλίας τέλειωσε το ιεροδιδασκαλείο Λάρνακος, αλλά δεν διορίστηκε δημοδιδάσκαλος αλλά συνέχισε τη μόρφωσή του στην Αγγλική Σχολή Λευκωσίας κατορθώσας μετά την αποφοίτησή του να διορισθεί καθηγητής των Ελληνικών και Αγγλικών στην τότε Κυβερνητική Σχολή Μιτσά στη Λεμόθου. Τελικά λίγα χρόνια προ του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου μετανάστευσε στην Αγγλία όπου παντρεύτηκε και έζησε εκεί μέχρι το θάνατο του που έγινε πριν λίγα χρόνια.

Ο δεύτερος γιος του Σάββας σπούδασε κι αυτός στην Αγγλική Σχολή Λευκωσίας και μετά την αποφοίτησή του εργάστηκε υπάλληλος στα μεταλλεία Αμιάντου για πολλά χρόνια και αφού παντρεύτηκε με χωριανή μας μετανάστευσε κι αυτός αρχικά στην Αγγλία και αργότερο στην Αμερική. Εδώ ο ίδιος πέθανε, ζουν όμως σήμερα τα παιδιά του με τη γυναίκα του στην Καλιφόρνια.

Από τα άλλα παιδιά του ο Ξενής και ο Κώστας πέθαναν με λέπρα. Ήταν παράξενο πως η λέπρα κτύπησε αυτή την οικογένεια, γιατί ήταν γνωστό πως δεν υπήρχαν άλλοι λεπροί στις δυο τους οικογένειες τόσο του πατέρα όσο και της μητέρας. Μια αρκετά διαδεδομένη φήμη στο χωριό τότε, ήταν πως η λέπρα κτύπησε τον Ξενή, γιατί ο πατέρας και η μητέρα ήλθαν σε συνουσία όταν η μητέρα βρισκόταν σε έμμηνη της περίοδο και ο δεύτερος ο Κώστας «κόλλησε» από τον πρώτο.

Από τα άλλα παιδιά του, ο Χρίστος που είναι γνωστός με το παράνομα «Κιασιουλής» πέθανε τελευταία στην προσφυγιά στη Λευκωσία, δεν πήγε σε ανώτερο σχολείο, αλλά έμεινε στα κτήματα της οικογένειάς του και επιδόθηκε στη γεωργία. Ο Μιχάλης σπούδασε κι αυτός στην Αγγλική Σχολή Λευκωσίας, διορίστηκε κυβερνητικός υπάλληλος και μετά την συνταξιοδότησή του ζεί ακόμη σήμερα στη Λευκωσία. Ο μικρότερος γιος Δημήτρης μετανάστευσε και αυτός στην Αγγλία στη δεκαετία του 30, αλλά χάθηκαν τα ίχνη του και κανένας δεν ξέρει τι απέγινε.

Ο Χ΄΄ Βραχίμης βασικά ήταν γεωργός, αλλά τα ενδιαφέροντά του ήταν πολλά και η κοινωνική του δράση πολύ πλατειά. Τον χαρακτήριζαν όπως ανέφερα στην αρχή σαν τον σοσιαλιστή της Κωμοπόλεως μας, γιατί ανάμεσα στις πολλές του δραστηριότητες αναλάμβανε και πράξεις ευεργεσίας των πτωχών συνανθρώπων του της δικής του ενορίας. Στα χρόνια του Πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου και στη μεταπολεμική περίοδο που ακολούθησε μέχρι τη δεκαετία του 30 υπήρχε μια παγκόσμια οικονομική κρίση, πολλές φτωχές οικογένειες στην ενορία