

## Αφήγηση του παππού μου Λοΐζου Γεωργίου\*

του Λοΐζου Γ. Γεωργίου

Οι γονείς του πατέρα μου Γιώργου, Λοΐζος και Λέηλα Γεωργίου, κατάγονται από τη κατεχόμενη Κυθρέα. Ο παππούς μου, από τότε που ήμασταν πολύ μικροί, μας μιλούσε για το όμορφο χωριό του και μας διηγούνταν ιστορίες από την ανέμελη ζωή του στην Κυθρέα, αληθιά και άληθες ιστορίες που τις έλεγε με πίκρα, που είχαν να κάνουν με τον άδικο πόλεμο του 1974.

Η ιστορία, που ξεχώρισα και ήθελα να ακούω πιο συχνά απ' το στόμα του παππού μου, είναι αυτή που θα σας διηγηθώ πιο κάτω.

«Ο παππούς Λοΐζος, που έχω και το όνομά του, όταν ξέσπασε ο πόλεμος έτυχε να έχει στην κατοχή του ένα φορτηγό αυτοκίνητο. Από τις 20 Ιουλίου, ημέρα που έγινε η εισβολή των Τούρκων στην Κύπρο, του είχε ανατεθεί να κουβαλιά μέρα και νύκτα στρατιώτες, οπλισμό και πυροβόλα στα διάφορα μέτωπα του πολέμου.

Στην αρχή, όπως μου έλεγε, νόμιζαν πως θα νικούσαν, πως δεν μπορούσε η Κύπρος μας να σκληρωθεί. Γνώριζαν πως ο αγώνας ήταν άνισος, αληθιά δεν τα έβαζαν κάτω. Τα πράγματα όμως γίνονταν όλο και πιο δύσκολα. Ήρθε διαταγή στη συνέχεια να παραλάβουν στρατιώτες από τα μέρη της Κερύνειας. Περνώντας στη βόρεια πηευρά του Πενταδάκτυλου, αντίκρισαν με φρίκη τούρκους στρατιώτες να κατεβαίνουν από τα πηοία στις ακτές της Κερύνειας, βαριά οπλισμένοι και να τρέχουν με ήυσσα και μανία, να σκοτώνουν και να καταστρέφουν τα πάντα.

«Όμορφη μας Κερύνεια, τί σου έμελλε να πάθεις» μονολογούσε ο παππούς μου. Στα ελληνικά φυλήκια στην Κερύνεια δεν υπήρχε πια στρατός. Τα πάντα ήταν έρημα και η διαταγή ήταν να πάρουν τους στρατιώτες και να φύγουν το γρηγορότερο. Οπισθοχώρηση. Μερικοί οδηγοί φοβήθηκαν και λιποτάκτησαν. Πήραν τα αυτοκίνητα και έφυγαν. Οι Έλληνες αξιωματικοί προσπάθησαν να τους σταματήσουν αληθιά χωρίς αποτέλεσμα.

Μάζεψαν έτσι τους στρατιώτες μας και έφυγαν. Τα αυτοκίνητα τους κινούνταν μέσα στα βουνά του Πενταδάκτυλου, μέσα στα δάση και τους γκρεμούς. Οι στρα-

\* (Εργασία στο λογοτεχνικό βιβλίο: Μιλώντας σε συγγενείς μου για το βιβλίο του Στρατή Δούκα «Ιστορία ενός αιχμαλώτου», τους ζητώ να μου αφηγηθούν βιώματα από τον πόλεμο του 1974).