

Νομική να παραμείνει εκτός Κύπρου για ένα καλύτερο μέλλον, μια και η αγαπημένη μας Κυθρέα ήταν πια και γι αυτόν ένα άπιαστο όνειρο.

Ο Σπύρος γεννήθηκε στις 12 του Δεκέμβρη το 1956 στην Κυθρέα. Γονείς του ο Πέτρος Ιωάννου (ο γνωστός Πετρουλλής ο καφετζής) και μητέρα του η Κυριακού. Όταν τέλειωσε το Δημοτικό Κυθρέας φοίτησε στο Παγκύπριο Γυμνάσιο από όπου αποφοίτησε το 1973.

Μετά την ολοκλήρωση της στρατιωτικής του θητείας και τις σπουδές του στην Νομική Αθηνών, ασκούσε δικηγορία στην Κυπαρισσία Πελοποννήσου όπου και στη συνέχεια δημιούργησε την οικογένειά του.

Παντρεύτηκε, το 1983 με την Ειρηνοδίκη Σοφία Ιωαννίδου και απέκτησαν 2 παιδιά, τον Πέτρο και τον Διονύση.

Αδέλφια του ο Παναγιώτης, δικηγόρος στην Αθήνα, η Μαρία η οποία κατοικεί στη Λεμεσό και η Δέσπω που κατοικεί στην Αγγλιαντζιά.

Τάφηκε στην Κυπαρισσία Πελοποννήσου.

Άννα Αβρααμίδου

9.5.1930-9.5.2009

Γεννήθηκε στην Κυθρέα στις 9 Μαΐου 1930. Γονείς της ο Σάββας και η Δέσποινα Καλλή. Αδέλφια της η Χρυσταλλή που παντρεύτηκε τον Παναγιώτη Κοηλιό (Ποτάκκα), η Ευδοξία και η Λυγία που ζουν στο Sydney της Αυστραλίας, ο δάσκαλος Πάνος και ο Γιώργος. Παντρεύτηκε τον Παναγιώτη Αβρααμίδα το 1963, τον οποίο έχασε τον Ιούλη του 1987.



Από τον γάμο τους απέκτησαν δύο γιούς, τον Αντρέα και τον Αντώνη οι οποίοι εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα σε δικές τους επιχειρήσεις και οι οποίοι της χάρισαν 5 εγγόνια.

Υπήρξε σε όλη της τη ζωή δίκαιη, αμνησικάκη, ειλικρινής, φιλόανθρωπη και γλυκομίλητη.

Και ενώ ρίζωσε στην προσφυγιά και ή ζωή της κυλούσε ήρεμα μαζί με τα παιδιά και τα εγγόνια της, ξαφνικά πριν από ένα χρόνο εμφανίστηκαν οι πρώτες ενδείξεις της επάρατης ασθένειας. Δεν τα έβαλε κάτω. Στάθηκε αξιοπρεπής και ποθέμισε με αξιοζήλευτο θάρρος στον άνισο αγώνα, έχοντας στο πλευρό της τα παι-