

Ο Στυλλής του Κανίκλη (1879-1925) και η οικογένειά του



Η οικογένεια του Στυλλή του Κανίκλη και της Ελεγκούς (Ελένης), το γένος Ακαθιώτη από το Συρκαλέ (Ανέττα και Αντώνης Σοφόκλης και Νικόλας) πόζαρε, προφανώς στην αυλή του σπιτιού της, για την οικογενειακή αυτή φωτογραφία.

Ήταν περίπου τέλος του 1920 όταν «περιοδεύων» φωτογράφος, περνώντας από τη γειτονιά του Στυλλή, τον κατάφερε να μαζέψει την φαμίλια του και να ποζάρει για αυτή τη φωτογραφία. Και μη θέλοντας ο πατέρας Στυλλής να λείπουν τα δυο ξενιτεμένα παιδιά του αλλά σ' αυτή την φωτογραφία να αποθανατιστεί ολόκληρη η οικογένεια μαζί, κράτησε στα χέρια του τη φωτογραφία των δυο μεγαλύτερων παιδιών του, του Μιχάλη και του Ανδρέα, που ζούσαν μετανάστες στην Αμερική.

Πήρε λοιπόν με καμάρι στα γόνατά του ο «μυστακοφόρος» Στυλλής Κανίκλη τον μικρό γιό του Νίκο και η γυναίκα του Ελένη κάθισε στα δικά της γόνατα το στερνοπαίδι της οικογένειάς, τον Θεμιστό, βρέφος λίγων μόνο μηνών... Πίσω από το ζευγάρι, μαζεμένα τα άλλα παιδιά

της φαμέλιας τους: η Άννα, ο Γιώργος, ο Παναγιώτης και η Αυγούστα. Η οικογένεια του Στυλλή ήταν δεκαμελής, ενώ άλλα 4 παιδιά τους πέθαναν είτε βρέφη είτε σε νεαρή ηλικία.

Ο Στυλλής ήταν κυρατζής, μετέφερε δηλαδή με το κάρο του γεννήματα κάνοντας μακρινές διαδρομές, φτάνοντας μέχρι και την Καρπασία - κουβαλώντας σιτάρι για άλεσμα στους μύλους της Κυθρέας και ξανά από τους μύλους πίσω στα χωριά για να παραδώσουν το αλεύρι. Η γυναίκα του Ελεγκού οικοκυρά, όπως άλλωστε και όλες οι γυναίκες της Κυθρέας. Το σπίτι τους βρισκόταν στη ενορία Αγίου Ανδρονίκου, εκεί όπου μέχρι την εισβολή κατοικούσε η οικογένεια της κόρης του Άννας και του Δήμου Νικολαΐδη.

Πέντε χρόνια μετά την πόζα για αυτή την φωτογραφία, το 1925, και σε ηλικία μόλις 46 ο Στυλλής Κανικλίδης πεθαίνει, αφήνοντας όλο το βάρος της πολυμελούς οικογένειας στους ώμους της γυναίκας του Ελεγκούς.

Τα χρόνια πέρασαν για τη χήρα Ελεγκού και τα παιδιά της βρήκαν το δρόμο τους και έφτιαξαν δικές τους οικογένειες.

Ο Θεμιστός έγινε δάσκαλος και παντρεύτηκε τη Νίτσα Παναγιώτη Λεμονοφίδη με την οποία απέκτησαν δυο παιδιά, τον Πανίκο και τη Στέλλα.

Ο Νικολής παντρεύτηκε τη Μαρίτσα Παντελίδου και απέκτησαν μια κόρη, την Έφη.

Η Άννα παντρεύτηκε το Δήμο Κ. Νικολαΐδη και απέκτησαν τρία παιδιά, τον Στέλιο, την Κωνσταντά και τη Μαίρη.

Η Αυγούστα παντρεύτηκε τον Νικόλα Μιχαηλίδη και έκαναν τρία παιδιά, τον Μιχάλη, τη Μαίρη και τη Στέλλα.

Ο Γιώργος παντρεύτηκε την Κούλλα Καπετζή και απέκτησε ένα γιο, τον Στέλιο.

Ο Παναγιώτης παντρεύτηκε τη Χρυσταλένη Μαϊμάρη και απέκτησαν τρεις κόρες, τη Θέλμα, τη Στέλλα και τη Εσθήρ (Ρούλα).

Ο ξενιτεμένος στην Αμερική Ανδρέας παντρεύτηκε και απέκτησε τρία παιδιά, τον Στέλιο, την Ελένη και τη Μαγδαληνή, το ίδιο και ο άλλος γιός, ο Μιχάλης, που απέκτησε δυο παιδιά, τον Στέλιο και την Ελένη.