

Δημοτικό Σχολείο Κυθρέας - Σχολική Χρονιά 1951-1952



Κάτω από αριστερά:

Θάσος Αυστραλιέζος, Χρίστος Πέτσας, Δάσκαλοι: Θεμιστός Κανικλήδης, Στέλλα Νικολάου, Γιάννης Κύρκος, Ευγένιος Ανδρονίκου, Χρίστος Λογγίνος, Μίκκος Αδαμίδης, γιός του Λευτέρη του Μάντη.

1η Σειρά:

Μαρούληθα Νίκου Ιγνατίου, Αντρούληθα Βύρα, Μαρούληθα Κανικλήδη-Παπαντρέα, Γιωργούληθα Αρτεμίου, Νίκη Μαυράκη, Σοφούληθα Περικιέους-Μάντη, Καλλιισθένη Κοντοθαίμη, Ανθούληθα Χριστίδου-Χριστοδούλου.

2η Σειρά:

Καθίστα Πανταζή, Ηρούληθα Πεθετιέ-Βύρα, Ανδρούληθα Ανδρονίκου, Μελανθώ Παύλου-Λουκαΐδη, Μηήτσα Ιωάννου, Τζουηιέτ Φραγκούδη, Νέδη Νηστικού, Γεωργία Κηόκκαρη.

3η Σειρά:

Αντώνης Μαθαός, Νίκος Ανδρέου, Ανδρόνικος Ανδρονίκου, Σταύρος Αποστόλη, Κώστας Λοΐζου, Ανδρέας Κανικλήδης, Ζαχαρίας Ζαχαριάδης, Ανδρέας Λάρτας, Κωστάκης Φραγκούδης (Τυρίμος), Παύλος Παύλου, Σολωμός Σολωμού, Γρηγόρης Παύλου, Παναγιώτης Σουρής - Τόφας.

Φωτο από Καθίστα και Γιώργο Πανταζή
Πληροφορίες από Γεωργία Αρτεμίου

Η πραγματική αξία της ακίνητης ιδιοκτησίας

του Κυριάκου Οικονόμου

Φαίνεται ότι στην Κύπρο πολλοί λίγοι γνωρίζουν την αξία της μάνας γης που για χιλιάδες χρόνια κρατά στις ρίζες τους τους Ελληνοκυπρίους. Δυστυχώς σήμερα η μάνα γη δεν χρησιμοποιείται για τους σκοπούς που πρέπει, δηλαδή για καλλιέργεια και αξιοποίηση, αλλά για εκμετάλλευση με σκοπό το εύκολο κέρδος για καλοζωία. Δηλαδή χρησιμοποιούν τη μάνα γη σαν μια πόρνη την οποία με τις συνεχείς αγοραπωλησίες εκμεταλλεύονται με μοναδικό σκοπό την κερδοσκοπία. Η γη ανήκει μόνο στους αυτόχθονες και μόνο μεταξύ αυτών πρέπει ν' αλληλάζει χέρια με δωρεές, κληρονομιά και με πωλήσεις σε τιμές οι οποίες να είναι προσιτές και σύμφωνα με το βιοτικό επίπεδο του μέσου αυτόχθονα. Οι πωλήσεις αυτές γίνονται επειδή οι ιδιοκτήτες έχουν άμεση ανάγκη χρημάτων, μόλις δε ξανααποκτήσουν την οικονομική ευχέρεια πρέπει να μπορούν να αγοράσουν γη σε αντικατάσταση αυτής που πώλησαν. Αγορά ακίνητης ιδιοκτησίας από οποιονδήποτε αλλοδαπό ακόμη και εταίρο είναι ηθικά ανεπίτρεπτη. Σε ό,τι αφορά τους Ευρωπαίους εταίρους, όσο είναι ακόμη καιρός, όχι μόνο οφείλει αλλά και έχει χρέος η Κυβέρνηση να ζητήσει ώστε και η Κύπρος να εξαιρεθεί σε ό,τι αφορά την αγορά ακίνητης ιδιοκτησίας, όπως συνέβη με τη Δανία, Μάλτα και Λουξεμβούργο και μόνο μεσοπρόθεσμες μισθώσεις να επιτρέπονται στους εταίρους. Από τις προηγούμενες Κυβερνήσεις η χωρίς φειδώ, χάριν της εισροής ξένου συναλλαγματός, έγκριση χιλιάδων αιτήσεων αλλοδαπών για αγορά free hold ακίνητης ιδιοκτησίας επιφέρει και την ανεπίτρεπτη δημογραφική αλληλαγή ολόκληρων περιοχών με νόμιμο τρόπο.

Τα κακά επακόλουθα της λανθασμένης αυτής πολιτικής άρχισαν να φαίνονται από τώρα, με κίνδυνο στο άμεσο μέλλον οι Ελληνοκύπριοι να αποτελούν μειοψηφία και στο απώτερο μέλλον να απειλούνται με σχεδόν παντελή εκτοπισμό. Με βάση τα πιο πάνω εγκληματούν κατά της Κύπρου όσοι πιστεύουν και εφαρμόζουν την πιο πάνω πολιτική. Η εισροή ξένου συναλλαγματός επιτυγχάνεται και με τη σωστή εφαρμογή των μακροπρόθεσμων και μεσοπρόθεσμων μισθώσεων.

Αγοραπωλησίες μεταξύ αυτοχθόνων οι οποίες γίνονται για κερδοσκοπικούς σκοπούς πρέπει να υπόκεινται σε βαρύτερες αποτρεπτικές φορολογίες μέχρι το 90% του κέρδους. Σε ό,τι αφορά τις πωλήσεις ακίνητης ιδιοκτησίας αλλοδαπών θα πρέπει να έχουν δικαίωμα επιλογής κατά σειρά οι προηγούμενοι αυτόχθονες ιδιοκτήτες ή κληρονόμοι τους, οι χωριανοί και τελικά κάθε Κύπριος υπήκοος. Με τον τρόπο αυτό θα επανέλθει η ακίνητη ιδιοκτησία στους αυτόχθονες.